

Föredrag av Bo Lindell, ordförande i stiftelsen Garissa

Stiftelsen startades av Monica och Carl-Axel Ekman 2007. 1989 åkte de till Kenya via Rotarys Läkarebank – hon var tandläkare, han läkare. Deras upplevelser av flickors och kvinnors svåra situation och stora utsatthet fick dem att börja arbeta för att förändra situationen. Könstympling, tvångs gifte och kvinnovåld var vardag. De började arbeta i 3-månaders perioder i Garissa, åkte sedan hem till Sverige för att samla in pengar, tillbaka till Kenya där de fortsatte sitt arbete med att bygga ett hem och en skola, hem för att samla in pengar osv. Så fortsatte de under 20 års tid. Idag drivs stiftelsen tillsammans med lokala organisationer på plats.

Garissa är ett område som ligger i den fattiga östra delen av Kenya, på gränsen till Somalia. Vägarna är undermåliga, husen dåliga och nästan halva befolkningen är arbetslösa och mycket fattiga. Överfall och rån är vanligt förekommande och det är extremt torrt och varmt.

Monica och Carl-Axel insåg tidigt att utbildning är viktigt för att bryta traditioner och sociala förväntningar – kvinnans enda roll är att tjäna mannen, Endast 25% av flickorna i Garissa går ut grundskolan. Det är den lägsta nivån i hela Kenya. 2003 byggde paret Ekman, tillsammans med en lokal organisation, en **flickskola**. 2009 byggdes ytterligare en och nu kan man gå i hela grundskolan här. 400 elever och 11 lärare varav stiftelsen finansierar 6 av dem. De äldre flickorna har möjlighet att gå i en sömnadsskola. Symaskinen får de ta med sig när de slutar skolan. Denna ger dem möjlighet till fortsatt försörjning. Stiftelsen samarbetar med Sophia Abdi Noor, första kvinnan som valts in i parlamentet och som ägnat sitt liv åt jämställdhetskampanjer i nordöstra Kenya..

Mer än 100 flickor bor på området. Dessa är till största delen föräldralösa. De får ett tryggt hem, skydd, utbildning och möjlighet till en ljusare framtid tack vare **flickhemmet**. Det finns även en **förlossningsklinik** på området. Stiftelsen samarbetar med en lokal organisation som heter Sisters Maternity Home. Ca 15 förlossningar/månad genomförs, här finns också BVC och MVC.

Bosse berättar att själva skolområdet omgärdas av en tre meter hög mur. Muren behövs till skydd från överfall och våldtäkter eftersom det finns en tro att man, genom att ta en flickas oskuld, blir botad från AIDS. Genom att bo på flickhemmet skyddas de också från risken att bli utsatta för den **könstympling** som fortfarande sker trots att denna grymma sedvänja strider mot såväl Koranen som mot den nya lagen som införts i landet. Stiftelsen samarbetar med Imamer och utbildar jordemödrar. Det är viktigt med utbildning av jordemödrar. Det är de som ofta genomför ingreppen. De får inget betalt vid förlossningen utan får ersättning när de kommer tillbaka och genomför könstymplingen av den nyfödda flickan. Jordemödrarna får utbildning av stiftelsen flera ggr/år för att få kunskap i de förlossnings-komplikationer som kan uppstå när kvinnan är könstympad. De får också en väska med enklare redskap som underlättar förlossning och informeras att det är förbjudet enligt lag med könstympling. Många jordemödrar är analfabeter så muntlig spridning är enda sättet att uppmärksamma dem. Könstympling har inget med religion att göra utan är en kulturell och social tradition.

Över 7000 flickor könstympas varje dag, 140 miljoner kvinnor är stympade.

Bosse tackas med en IW-ros och applåder av en rörd och tagen åhörarskara.

Behållningen från dagens lotteri gav 2 040 Skr som skänktes till Garissa.

Man kan läsa mer på www.garissa.se och även prenumerera på deras nyhetsbrev.