

Ett annorlunda månadsmöte för ett stort antal Inner Wheel- kvinnor, då platsen för sammankomsten är *Mötesplats Centrum, Alvesta*.

Från ett snöslaskigt vårvinterväder in till den miljö där "Väninnor till väninnor" har sin verksamhet är litet som att förflyttas från ett sammanhang till ett annat. Väninnorna i sina traditionella huvudbonader står i dörren och välkomnar med öppna famnar. Värmen som strömmar emot oss är inte endast mätbar i antal grader, utan en värme som kommer från välkomnande hjärtan.

Lokalens största rum är möblerad med skänkta möbler, textilier av olika slag och färger, persiska mattor, tylldrapperier, leksaker. Allt tillsammans skapar en miljö som det är svårt att sätta ord på.

Projektledaren Golnoush Keshavarzi Lundèn tillika Integrationspedagog tar oss på ett inlevelsefullt och engagerat sätt, tillbaka till hur verksamheten "Väninnor till väninnor" tog sin början. Syftet var att nyanlända kvinnor skulle träffas, umgås och lära sig svenska. Men många kvinnor hade redan varit i Sverige i flera år och tillbringat sin tid som sjukskrivna inom hemmets stängda dörrar.

Det är nu som Golnoush startar den kamp som idag lett fram till att 24 kvinnor är anställda och uppstår lön för sitt arbete på Mötesplatsen. Golnoush tar fighten med politiker, tjänstemän och olika myndigheter. Misstro och ovilja är något som präglar de flesta kontakterna, men också vilja till att hjälpa och stötta finns. Här ges exempel på hur orienteringsklubb, Rädda Barnen, Diakonal verksamhet, klinikchef på Vårdcentral är villiga att engagera sig.

Verksamheten är idag godkänd av Livsmedelsverket och på fredagarna serveras soppa till försäljning. Soppa levereras även till Svenska kyrkans soppluncher i församlingshemmet. Gruppen bedriver även catering verksamhet.

Ett återvinningsprojekt är kopplat till verksamheten, där man använder skänkta textilier och skapar framförallt barnkläder.

Parallellt med arbetet sker undervisning som bedrivs av Folkuniversitetet i svenska och svenskt samhällsskick. Två gånger i veckan deltar kvinnorna i utbildning inom området Hälsa.

Det är inte svårt att förstå att Väninnor till Väninnor aldrig hade funnits idag om inte Golnoush haft denna inneboende vilja och kraft till förändring. Golnoush som själv för 8 år sedan kom till Sverige från Iran och som idag bor i Gemla, är gift och har två barn och som hon själv skämtsamt säger är ägare till både Volvo och husvagn.

Projektet har uppmärksammats i tidskriften "Mosaik" och 2018 gick Alvesta kommuns Integrationspris till Väninnor till Väninnor.

Den 7 april åker sju av kvinnorna till Mallorca för att där träffa kvinnor från Spanien och Frankrike som deltar i liknande projekt.

Efter avnjutande av soppa, syriska dolmar och goda bakverk är det dags för stort Tack och kramar till avsked.

Trots alla intryck som denna kväll givet är det dock kvinnornas försök att återge sin historia som lämnat de djupaste avtrycken. När orden inte räcker till får kroppsspråket ta vid.

Vanmakten över att aldrig fått lära sej läsa, granatanfallen, lemlästade människor på marken, kroppsdelar spridda på marken och i träden

– Minnen, tankar, stress som är ett matyrium dag och natt, men som arbetet tillsammans med Väninnorna till viss del förmår att skingra. Eller som en av kvinnorna uttryckte sej: "En ny födelse."