



**NORRKÖPING NORRA
INNER WHEEL CLUB**

2019-02-24

President: Eva Hellström
Sekreterare: Gunilla Bellevik
Årets motto: "Empower and Evolve"
Månadsbrev 9

Kära IW-vänner!

Hjärtligt välkomna till marsmötet samt valmöte!

Program: Pieter Werner gästar oss tillsammans med Salim och Sakina. De talar om integration på ett personligt plan. Vad kan du och jag göra för att våra invandrare ska komma i arbete?

Aina Millberg håller ett "3-minuter Inner Wheel".

Tid: Onsdag den 6 mars kl. 12.00

Plats: Restaurang ENOTEKET, belägen i industrilandskapet. Parkering finns i parkeringshuset "Vårdtornet" på Garvaregatan, men även på Holmentorget.

Mat: Det kommer att finnas 4 rätter att välja på – kött/fisk/vegetarisk eller pasta.

Pris: 130:--/person. Betalas kontant eller Swish till: Eva Karlström 0736 143576

Lotteri: Ett litet lotteri med hembakat bröd (20:--). Behållningen denna gång går till Garissa-projektet..

Anmälan: Till Ann Weimer; 070 8264445, ann.weimer@gmail.com eller till Aina Millberg 0706 815489, aina.millberg@gmail.com senast söndag den 3 februari.

Gunilla Bellevik
Skr.

Kommande program:

Distriktsmöte i Linköping lördag den 23 mars

Det vore trevligt om vi kunde vara många från Norrköping denna gång. Anmäl er gärna till detta också, men då är det senast den **2 mars!!**

3 april "Vintercamping i fjällen". Vår medlem Eva Holm berättar
15 maj Vårutflykt till Söderköping

Referat från månadsmöte den 6 februari 2019

Vår president inledde med en tyst minut för vår avlidna medlem Gunilla Tubbin.

Barbro Görtzen berättade om sitt stora intresse för släktforskning, som började när hon gjorde ett specialarbete i gymnasiet på arkivet i Vadstena. Numera har släktforskning blivit mycket populärt i och med datoriseringen, som gjort allt material mer tillgängligt. På 40/50-talet började de amerikanska mormonerna att fotografera kyrkböcker. För dem var det mycket viktigt att hitta sitt ursprung. Sverige har ju skonats från krig och därmed finns mycket material väl bevarat. På 1700-talet infördes folkbokföring och prästerna tvingades kopiera kyrkböckerna. I vissa församlingar började de redan på 1500-talet att föra kyrkböcker. På den tiden fanns inga direkta efternamn, utan först 1901 infördes namnlagen. Man skiljer på dopböcker, husförhörböcker och församlingsböcker. Bouppteckningar är också mycket viktigt vid släktforskning. Där finns mycket intressant och där var inte prästerna inblandade och kunde komma med egna kommentarer. Vissa yrkesgrupper är lättare att hitta t.ex. Smedboken, där alla smeder skrevs in. Numera finns det också ett otal kurser och tidningar etc att ta hjälp av. Det nya är DNA-test, men där tyckte Barbro att man skulle vara lite försiktig. Det kan lätt bli för komplicerat. Men att gå en kurs är bra, så att man lär sig att gå systematiskt till väga. Många hembygdsföreningar har kurser. Enligt Barbro kan släktforskning lätt bli som en drog. Det är svårt att sluta.

Efter detta intressanta föredrag höll Birgitta Hunn "ett 3-minuter IW". Född och uppvuxen i Norrköping, men efter 25 år på Kriminalvårdsstyrelsen, träffade hon en engelsman och flyttade till England. Hon fick direkt ett arbete där trots att hon var 55 år. Efter 8 år flyttade de till Melbourne i ett år. Det tyckte Birgitta var lite väl långt bort. Istället hamnade de i Paris, där hon trivdes mycket bra. Men när hennes man gick i pension bestämde de sig för att bosätta sig i Marbella, där Birgitta bl.a. var ordförande i "Sveorna". Men livet tog en annan vändning och Birgitta flyttade ensam tillbaka till Norrköping, där hon har sin dotter. Lotteriet inbringade 460:-- vilket går till Narkotikasökhundarna. Marianne SS sålde, vid Intercity-mötet i Linköping på IW-dagen, broscher för 1.000 kr, som också går till hundarna. Lena Ahrén informerade om att IW-klubben Hamburg Schenefeld önskar bli vår vänklubb. Mötet beslutade att godkänna detta.

17 medlemmar och 3 gäster deltog.