

Måndagen den 1 april 2019

Vår president Gitte Dahlgren Bengtsson hälsade oss, våra gäster; Marianne Bengmark, Agneta Thelin, Ulla Lindberg, Kristin Elgeborn, Helene Wachtmeister, Elly Sahlsten, Marianne Højman, Kerstin Fröberg, Birgitta Fröderberg och Britt Thulin samt kvällens föredragshållare Eva Roblid välkomna till restaurang Bryggan och tände vänskapens ljus.

Efter att vi serverats Coq au vin med potatispuré intog vi kaffe och kaka en trappa upp.

Monica L'Éstrade skickade runt underlaget till nästa matrikel med möjlighet för oss att ev. ändra adress, telefonnummer m.m.

Birgitta Ahlbergs tackar för uppvaktningen på födelsedagen.

Eva Robild berättar inspirerande om sig och trädgårdsodling.

Hon är född i Viken och har bott 20 år i Höganäs, har skrivit 20 trädgårdsböcker, varit journalist på HD och trädgårdstidningar och är för närvarande redaktör för TV:s program Trädgårdstider. Tillsammans med Mette Bolin har hon ett eget förlag.

Att Eva älskar naturen och växter kan man inte ta miste på.

Vi får se härliga bilder på natur, växter och blomsterarrangemang och tipsar oss om hur vi kan använda det som växer i trädgårdar eller i naturen och hur hon använder sin trädgård.

Här är några exempel:

Vi får ta del av hur en ogrässallad kan se ut med bl.a kirskål, ramslök, pensées, violer, harsyra, våtarv och maskros.

I växthuset växer en vinstock med blå druvor som till skillnad från de vi köper inte är besprutade. En del av dessa pressas till vindruvsjuice som hon fryser in till vintern.

Eva påminner oss om att det finns mycket att plocka in och njuta av i trädgården och naturen hela året. Snödroppar, julrosor, narcisser, tulpaner, löjtnanshjärtan och alla sommarblommor. På hösten har vi genom allemansrätten möjlighet att plocka vilda bär och svamp.

Skapa platser i trädgården där man kan koppla av lyssna på fåglar, vinden och ljud runt omkring.

Afrikas blå lilja behöver för att blomma, näring, näring, näring och vatten.

Om detta och mycket mer skriver Eva om i sina böcker.

Lite om några av hennes trädgårdsböcker:

Odla med barnbarn som hon skrivit med Mette Bolin

Kullabygdsboken.

När själen får grönska / i naturen kan man vara som man är.

Maxad skörd i din pallkrage.

Bok om **Afrikas lilja och Julrosor** finns digitalt.

Kvällens insamling till vår fadderflicka på Ssenyange Education Center gav 753 kronor.

Vid pennan

Britt Carlberg

