

Referat

Månadsmöte i Malmö Kirseberg Inner Wheel Klubb tisdag 8 oktober 2019 kl 18.30 på restaurant Gamla Brogatan, Brogatan 12, Malmö.

President Eva Bruzaeus, Birgitta Eriksson och Birgitta Jönsson inledde mötet med att tända var sitt ljus – ett ljus för Framtiden, ett ljus för Dåtiden och ett ljus för det Innevarande innerwheel-året.

Kvällens föredrag hölls av vår president Eva Bruzaeus och handlade om Japan, – ”Japan – den uppåtgående solens land”.

Till föredraget visades bilder från Japan och Tokyo samt bilder rörande livet i landet, fakta, seder och bruk. Eva Bruzaeus med familj bodde under en längre tid i Tokyo med anledning av att hennes make fick anställning på Svenska ambassaden.

Japan har idag 126,5 miljoner invånare och **StorTokyo** har 35,7 miljoner invånare. År 1923 inträffade en stor jordbävning som drabbade Tokyo hårt. Under andra världskriget 1942-1945 bombaderades staden häftigt och staden halverades.

Landet har en lång historia bakåt i tiden. Idag styrs landet av en kejsare. År 1889 tillträdde den förste kejsaren Hirohito, som själv ansåg sig vara gudomlig. Han hade föga kontakt med folket och levde isolerat. I april i år tillträdde den nuvarande kejsaren och kejsarinnan.

Här är några utdrag i korthet om japaners liv i vardag och högtid, som Eva berättade mer om.

SPRÅK

Skriftspråket består av 47 tecken som kombineras till ord. Ett alfabet – **Katakana** – med bokstäver används endast vid låneord från utländska språk.

MAT

Några exempel är **RAMEN** – nudelsoppa, **SUSHI, TEMPURA** – friterad fisk, **DUMPLINGS** – ångkokta degknyten, **OKONOMIYAKI** – med pannkakor, spagetti, kål och ”ta vad du har i kylskåpet”!

För en kock, som vill tillaga Sushi, är utbildningstiden 8 år.

FESTIVALER

Några exempel är **NYÅR** - Vid nyår går japanerna till helgedomen för att få befrielse från sina synder. På en stor klocka slås 108 slag med en tjock stock. Varje slag symboliserar en synd. Efter alla 108 slagen går man åter hem med glädjen att vara fri från sina synder.

EMA – man går till helgedomen och hänger upp små Önskelappar på en ställning. På lapparna står önskningar om allehanda saker. Man hänger även upp små dockor av halm.

HIMA MATSURI är en dockfestival i maj med ursprung från 1000-talet.

HANAMI – Körsbärsträden blommar. Japanerna tar med picnickorgar till parkerna för att fira. Först har man studerat kartor, som publiceras för att folk skall veta, i vilket område träden blommar så de skall kunna bege sig ut i rätt tid och betrakta blomsterprakten.

TANGO NO SEKKO – Karpfestival. Bröd i form av karpfiskar bakas. På himlen, likt ballonger, flyger man med stora och färgglada karpdrakar.

Andra skiljaktigheter i Japan är **TOALETTERNA** - tekniska underverk m bl a värmeslingor i sitsen.

MUNSKYDD – som används flitigt. De är inte endast som skydd för avgaser, utan används mycket av hänsyn till medmänniskor.

Vi tackar Eva för ett intressant föredrag om ett intressant land – **JAPAN**.

Vid pennan

Agneta Abelson