

Tomtens tal 2019

Ja, nog får ni medge att det är ganska tomt 'e när framför er ej längre står er vanliga tomt. Men han lovade då - när han drog sig tillbaka - att stadens "offentliga" liv alltjämt kritiskt bevaka.

Och visst har i politiken det hänt en ett och annat som några har älskat - och andra förbannat. Men egentligen har inte nå't nytt politiskt hänt förutom att vissa partier sin kapp har vänt.

Och hur blir Västlänkens framtid? - Ja där strider man alltjämt, och det allmänna valet, ser det flesta nu som ett skämt. Där regering och statsråd **först** förlorar Riksdagens stöd för att sedan **återges** makten genom märkliga avtal "av nöd".

Men i vår lilla stad kan man känna sig trygg fortsatt man håller varandra om rygg. De stora projektens planer och budgetar hålls inte alls men inga tar ansvar. - Hur är det möjligt? Vafalls!

Göteborg är en stad där man inte mutar!
Men stadens servicebolag bara kör på tuttar.
Där kan man laga sin privata bil, ja även de som hör till ens grannar!!
Chefer får visserligen hastigt gå - men på **lönelistan** de fortsatt stannar.

Miljoner betalas till dem, som minsann misskött sitt jobb och sitt uppdrag svikit men vad händer med dem som "visslat i pipan" och varningsord skrikit?
Nej, inte tackas de av sin ledning och mottas med öppna armar nej, som tack de ofta i det är välkända " kylskåpet" hamnar.

Men, kära vänner, vad glada ty än finns en strimma av hopp när några politiker för någon tid sedan faktiskt sa STOPP.
Stopp för en LINBANA tvärs över Älva - ett vatten som skall korsas av **båtar**.
Stort tack till er, från oss era **tänkande** undersåtar.

Att kämpa för bättre miljö är värt all beundran
men jag grips dock tyvärr av en viss förundran
när skolstrejk hyllas som bästa sättet av allas vår Greta
när miljoner unga bara mer om mer om vår utsatta värld vill veta.

Ja, så har ännu ett år förflutit
och Tomten ännu en gång några rader skrivit.
I år jag struntat i hoten från **Putin**, och tramset från **Trump**
Istället ger jag den farlige, listiga **Xi Jinping** en stump.

”Vargen kommer! Vargen kommer!” - jag så ropade vi förr
Då var det alltid Ryssen som hotande stod vid vår dörr
Hur långt ska vi låta det gå, innan vi fattar och inser
att hotet idag – och i morgon - det stavas Kineser.

Ja, kära vänner, nu slutar min årliga drapa
om sånt som kanske fått en och annan att tappa sin haka.
Nu väntar vänskap, försoning och frid i vårt hus
när Presidenten traditionsenligt tänt vårt inner Wheel ljus.

En God Jul åt er alla – omnibus
önskar eran Tomte (Emeritus)

Christer Nedström
2019-12-10