

## **BOKTIPS DECEMBER 2019**

### **Bokcirkel våren 2020**

9 januari: valfri bok av Selma Lagerlöf

6 februari: **"Löparna" av Olga Tokarczuk**

5 mars: **"Ghachar Ghochar" av Vivek Shanbhag**

Författaren kallas Indiens Tjechov och i denna korta roman berättar han om en familj i Bangalore som varit fattiga men blivit rika på kryddhandel och ingen i familjen behöver längre arbeta. Boken fångar tidsandan och Indiens snabba ekonomiska tillväxt som förändrar både samhälle och människorna.

2 april: **"Hovjuvelerarens barn" av Gunnar Bolin**

7 maj Bok ännu ej bestämd

Ovan nämnda böcker är även boktips inför julen!  
Till julklappstipsen kan vi också lägga följande böcker:

**"Ålevangeliet" av Patrik Svensson** som vann årets Augustpris för facklitteratur även om boken också är skönlitteratur.

**"Snedtänkt" av Kalle Lind**

Handlar om folk som gått sina egna vägar och gjort avtryck i den svenska underhållningshistorien

**"Vera" av Anne Swärd**

En mycket bra bok som vi läst i bokcirkeln och som handlar om flykt och överlevnad och om mödrar och döttrar, om skuld och kärlek som följer med i generationer.

**"Jag vill sätta världen i rörelse" en biografi över Selma Lagerlöf av Anna-Karin Palm**

**"Där livet är fullkomligt" av Silvia Avallone**

Silvia Avallone skildrar ett Italien som är långt ifrån turisternas bild av landet. Boken utspelar sig i en fiktiv betongförort till Bologna där 17-åriga Adele har blivit gravid med småkriminelle pojkvännen Manuel och tvingas välja mellan att behålla barnet eller adoptera bort det. Också moderskapet blir här en klass fråga. Den politiska turbulensens Italien har format Silvia Avallones författarskap.

**”Spindelnätet” Joseph Roth**, roman från 1923 om Weimarrepublikens första stapplande år och en kuslig profetia om det nazistiska maktövertagandet

**”Himlens dotter, historien om Kinas mäktigaste kvinna” av Bengt Persson**

Wu Zetian var konkubinen som steg till kejsartronen, barnaföderskan som blev dynastisk moder, en maktspelare som abdikerade lika svårfångad, hyllad och hatad som Egyptens Kleopatra eller Sveriges Kristina. Som enda kvinna i den kinesiska historien att anta den traditionella kejsartiteln utgjorde hon maktens centrum i den östra världen under slutet av 600-talet.

**”Pow Wow” av Tommy Orange**

Talas om boken som en modern klassiker som handlar om ett USA som inte gjort upp med sitt förflutna i förhållande till urinnevånarna. Pow Wow är ett möte där urinnevånare möts för att träffa, dansa, prata och ära sin kultur.