



Rapport från årsmöte och månadsmöte hos Uddevalla Skansen Inner Wheel Club tisdag 1 september 2020

President Ulla Hansson hälsade alla närvarande välkomna till dagens årsmöte och månadsmöte som den här dagen förlagts till Åleslån på Herrestadsfjället i Uddevalla. Åleslån är en gammal nedlagd jordbruksfastighet som ägs av Uddevallakommun men sköts av Friluftsförbundet.

Vi var en samling hungriga medlemmar som började dagen med att äta sin medhavda matsäck och solen strålade från en klarblå himmel. När magen fått sitt genomfördes årsmötesförhandlingar som följdes av att Birgitta Wahlberg från Friluftsförbundet berättade om gården Åleslån och Friluftsförbundets verksamhet i Uddevalla.

Man vet att redan på 1600-talet fanns det bosättningar på den här delen av Herrestadsfjället. Ju högre upp på fjället man bodde desto fattigare var man. Många fick bo i jordkullor och backstugor. Djur som kor, grisar och får vaktades av valflickor och vallpojkar. Många barn växte upp i omgivningarna men någon skola har aldrig funnits här. Dock fanns det en kvinna som samlade barn hos sig och lärde dem läsa, skriva och räkna. Som ett minne av detta har ett litet skolmuseum inretts på vinden till bostadsfastigheten på Åleslån. Birgitta Wahlberg hade mycket att berätta om dem som bodde här. Jag fäste mig lite extra av att en av ägarna hade en son som emigrerade till USA och lyckligtvis kom tillbaka efter några år. Gårdens dotter måste också hjälpa till med försörjningen och hon blev piga hos familjen Sanne inne i staden men bodde kvar hemma. Hon gick hon fram och tillbaka dagligen. Dottern hade ett nyfött litet barn som hon tog med sig. Fru Sanne hade också ett litet barn men alldeles för lite mjölk, så pigan, som hade rikligt av den varan ammade båda barnen.

På Åleslån bedrevs jordbruk fram till 1961 då kommunen tog över. 1964 planterades granskog på markerna. Numera äger kommunen bostadsfastigheten medan ladugården ägs av Friluftsförbundet. Här arbetade eldsjelen Gunnar Henriksson som bland annat såg till att inreda en del av ladan till samlingslokal. Under många år bedrevs naturskola här.

Året runt har Friluftsförbundet många olika aktiviteter för alla åldrar. På Herrestadsfjället ansvarar de för ett flertal stugor sammanbundna av vandringsleder och tillgängliga hela året. Alla stugorna har sin stugvärd som ansvarar för den. En del är öppna, andra får man hyra, en välbesökt kåta finns också som vindsydd. De har en vision att göra ett Naturcentrum på Herrestadsfjället med Åleslån som centrum. Här finns förutsättningar för det.

Birgitta Wahlberg avtackades med en Inner Wheel-ros för sitt engagerande berättande om Åleslån och Friluftsförbundet.

Antecknade gjorde Gunilla Börjesson och fotograferade gjorde Ulla Hansson