

Måndagen den 1 november 2021

Vi träffas som vanligt på Höganäs Hamnkrog. Vår president tändar vänskapens ljus och hälsar våra gäster, Britt Thulin, Elly Sahlsten, Christina Elgeborn, Ingela Nilsson, kvällens föredragshållare Torbjörn Gerward och oss välkomna.

Vår måltid bestod av Biffstek med chips och skysås, kaffe och kaka.

Ann-Britt Strufve berättar att vår första IW-flicka Jennifer Rahfeldt har återupptagit sitt arbete med glaskonsten tillsammans med sin mamma. Har ateljé på Långgatan 33 i Höganäs och har öppet lördagar 11-15.

Ida Liljekvist har blivit uttagen i kortbane-EM i simning

Torbjörn Gerward berättar under rubriken: Flickorna på Arnbergs Korsettfabrik.

Grundaren Olof Arnberg föddes i Björka by då med efternamnet Andersson. Föräldrarna var torparen Anders Pålsson och Christina Olsdotter. Storebror skulle överta gården. Olof som var näst äldst i den stora syskonskaran var duktig i skolan inte minst i matematik.

1884 när Olof var 16 år fick han möjlighet att studera i Helsingborg. Han blev snart lärling i Jönssons klädesaffär. Under denna tid tog han namnet Arnberg.

1887 blev han bokhållare hos André i Helsingborg, året därpå föreståndare för Andréns klädesaffär i Höganäs. Efter en tid Karlshamn då som bokhållare hos Ekelunds Manufaktur kommer Olof tillbaka till Höganäs. Hyr Andréns hus och öppnar 1890, Skrädderi, Kapp och Kortvaror på Köpmansgatan.

1891 annonserar företaget om Eleganta och Solida Corsetter.

1893 startar Olof en fabrik för att tillverka Corsetter. Han åkte till Köpenhamn och Tyskland för att se och lära. Affären flyttades till Gruvtorget

På postkontoret på Övre träffade han sin blivande fru Ester. Paret förlovade sig 1904 och gifter sig 1905 och bosätter sig vid affären på Gruvtorget.

1907 köper han tomten på Storgatan och bygger ny fabrik, Arnbergs Korsettfabrik och i hörnet Storgatan - Rydsgatan även familjens bostadshus.

Efter första världskriget ökade tillverkningen och Arnbergs blev Sveriges största korsettfabrik.

Många Höganäskvinnor fick arbete på fabriken som bl.a. sömmerskor.

De fick smeknamnet Alikor. Detta berodde på att de på middagsrasten som började 11.30 i stora skaror cyklade hem för att förbereda maten, som skulle vara klar till kl 12 då männen som ofta arbetade på Höganäsbolaget kom hem för att äta middag.

50- och 60-talet var fabriken glansperiod med produkter som Grace, Graciella och Graciette.

Sönerna Max-Olle och Lennart Arnberg kom med i verksamheten.

När Olof Arnberg dog 1953 tog Max-Olle över som direktör och Lennart som disponent.

1969 köptes Arnbergs Korsettfabrik av Triumph International. Lennart antog erbjudandet att arbeta på Triumphs fabrik i Åbo, där han stannade i 16 år.

I Höganäs fanns endast lager och kontor kvar.

1982 revs fabriksbyggnaderna.

På plats där delar av byggnaderna stod finner vi i dag **Olof Arnbergs Plats.**

Vi tackar Torbjörn Gerward med en ros och vin, för ett underhållande föredrag med många härliga bilder på Arnbergs annonser och gamla Höganäs

Vid pennan

Britt Carlberg

