

Först i Sverige

Den första Inner Wheel-klubben i Sverige bildades i Filipstad 1949. Initiativtagare och charterpresident var Jeanne Liedholm, född på Java, utbildad till gymnastikdirektör i Sverige och gift med tandläkaren och rotarianen Carl Liedholm i Filipstad. När hon i slutet av 1940-talet fick höra talas om Inner Wheel tog hon kontakt med de klubbar som då fanns i såväl England som i Danmark och Norge och bildade tillsammans med 13 andra Rotary-fruar i Filipstad Internationella Inner Wheels 32 och Sveriges första Inner Wheel-klubb. Det högtidliga ”öppningsamkvämet” ägde rum på Filipstads Stadshotell den 13 mars 1949 och den 2 december samma år hölls charterfest med klubbens nu 17 medlemmar. Årsavgiften var 10 kronor. Fortfarande (våren 2016) har klubben kvar en medlem sedan grundandet.

De första presidenterna lade ner ett imponerande arbete, inte bara på att stärka den egna klubben utan också på att få igång nya klubbar. I början gick det trögt men efter några år fanns det sju klubbar i landet från Göteborg i väster till Gävle i öster och från Umeå i norr till Karlskrona i söder.

1965 organiserades kontakter som man haft på olika sätt med andra klubbar till att bli vänklubbar. Filipstadsklubben tilldelades New Port på Isle of Wight utanför Englands sydkust. Medlemmar därifrån besökte flera gånger Filipstadsklubben. Struer i Danmark och Brumunddal i Norge blev nordiska vänklubbar.

Sedan 2000 är Karlskoga-Degerfors vänklubb i distriktet.

Många projekt och hjälpinsatser har genomförts på hemmaplan, nationellt och internationellt under åren. Klubben har bl a skickat hjälp till översvämningskatastrofen i Holland 1953), till Svenska kyrkans sjömansvård, Jerringfonden, Skolan för döva barn i Vänersborg, Sverige hjälpen och Radiohjälp. Man har också samlat in såväl frimärken som skickats till Ersta, som glasögon som sänts till Afrika. På 1980-talet skickades regelbundet bidrag till Mother-Child-Care-projektet i Indien och till fadderverksamheten där, liksom till grundskoleutbildning för barn i Indien.

Genom åren har de många mötesprogrammen varit varierande, intressanta och medryckande och blandat allvar och flärd. Ett litet urval: Sång, musik och danskonst i olika former, ”Afrikanskt psyke”, ”Arabförbundet och Israel” har blandats med mannekänguppvisningar och färganalys. På senare år har det handlat om medicinalväxter, biodling, Qi gong och stenslipning för att nämna något och många intressanta kvinnor har besökt klubben och berättat om sina verksamheter som silversmed, kyrkoherde, väktare, sommelier, jurist och författare.

När klubben fyllde 60 år 2009 sammanfattade medlemmen Margaretha Danielson i en jubileumsskrift vad klubben betytt för medlemmarna:

Inom och utom klubbarna har många kontakter skapats och vänskapsband knutits. Vi har gästats av intressanta föredragshållare och fått nya kunskaper. Dörrar till vackra miljöer har öppnats. Kort sagt, IW har berikat våra liv både in- och utvärtes.