

2015-05-13

Besök på Kullaro och Svarta Bergen

Vi begav oss iväg redan klockan 18.00 för vår färd norrut. I bussen trakterades vi med vin och goda klämmor som Bitte gjort.



Vår President Ruth Brunner hälsade alla välkomna och berättade lite om kvällen. Vårt första stopp var Kullaro där vi fick se en hel del av deras fina alster, alltifrån smycken till möbler. Jennie och Andreas berättade kort om sitt arbete med diabasen.

Om du är intresserad kan du läsa mer om Kullaro [här](#).



Bussen styrde nu vidare mot Svarta Bergen där vi skulle göra en rundvandring men pga vädret fick det istället bli en busstur. Pia Lindberg, [Lindberg Diabas och Silver](#), guidade oss genom landskapet.

Vi fick veta att allt startade i Gylsboda på 1870-talet där en familj hade berg i dagen. De började tillverka gravstenar som blev kända vida omkring. Detta medförde att det växte upp ett helt

samhälle. Under glansdagarna arbetade det cirka 400 man här och ett brukssamhälle byggdes upp med som mest nästan 1000 invånare. Här fanns det affärer, caféer och dansbana.

Vi fick också veta att en kubikmeter vanlig granit väger drygt två ton men en kubikmeter diabas väger tre ton. Läs mer om Svarta bergen [här](#).



Vi avslutade med lite mat och vin (för dem som så önskade). President Ruth tände Vänskapens ljus.

Vi kommer att ha inval i samband med presidentskiftet den 10 juni. Då kommer vi också att få en originell och ovanlig underhållning. President Ruth avslutade med en dikt av Stig Dagerman:

**Jorden kan du inte göra om.
Stilla din häftiga själ!
Endast en sak kan du göra:
en annan människa väl.**

**Men detta är redan så mycket
att själva stjärnorna ler.
En hungrande människa mindre
betyder en broder mer.**

Därefter släckte hon vänskapens ljus och bussen tog oss hemåt igen.