

# 2017-05-10

I kväll besökte vi Tomarps Kungsgård, som är en borg med anor från dansk medeltid och är vackert placerad i Rönneåns dalgång. Tyvärr var vädret inte det bästa så vi skyndade in.



Där mötte oss en utställning av Emil Z Ekberg som arbetar med collage.



Hans **annorlunda** metod går ut på att han tecknar olika bitar och motiv till ett uttänkt verk som han sedan pusslar ihop till en bild. En av hans stora tavlor kan ta upp till tre månader att färdigställa.

Margareth Anderberg berättade lite om konstnären och sedan gick vi runt och tittade i de olika rummen i byggnaden. Vi tittade bl a i biblioteket och beundrade de stora porträtten av olika överstar som verkat här.



Utanför fönstren kunde vi se storkparet som matade sina ungar.

När de blivit tillräckligt stora hämtas ungarna av Storkprojektet och transporteras till en plats med många andra lika gamla storkungar. De släpps sedan samtidigt för att så många ungar som möjligt ska få chans till en första höstflytt. Enligt Margareth verkar inte föräldrarna speciellt ledsna. Det är ju precis som hos människorna, någon gång måste ungen lämna boet. Om du vill veta mer om storkprojektet klicka [här](#).

Därefter var det dags att inta lite föda. Vi blev serverade Quiche Lorraine med sallad och till kaffet fick vi en god kaka med vaniljvisp. Nu berättade Margareth för oss om själva borgen och dess historia Om du är intresserad kan du läsa mer [här](#).



I bussen hem tackade President Elizabeth Möller för den tid hon fått vara vår president.