

## Bjärred förr och nu.



Dagens föredrag hölls av Henrik Larsson med sin fru Yvonne. Henrik är en välkänd företagare i Lomma Kommun. Henrik är född 1959 och bodde då på Merkurivägen och är än idag fortfarande boende i Bjärred men på en annan adress. Han berättade på ett intressant sätt om den stora förändringen han upplevt genom åren när han sett Bjärred förändrats.

1951 bildade hans föräldrar bolaget Larssons Mekaniska först i sin villa som tillika var deras bostad. Under åren har företaget haft en stark och framgångsrik utveckling och är idag Tetra Pak AB äldsta leverantör. Fortfarande sedan 1950-talet tillverkar man delar till skarvningen till förpackningsmaskinen som gör Tetraeder och som än idag ändvänder till små mjölkförpackningar som man har till t.ex. kaffe eller te. Företaget levererar än idag förpacknings-komponenter till en omsättning av 50 miljoner kr per år till Tetra Pak AB. Ett viktigt år för företaget var år 1975, då köpte Larssons Mekaniska f.d. Bjärreds Kemiska-fastigheten och där huserar man än idag. Flera tillbyggnader har gjorts för att klara tillväxten genom åren.

Henriks föräldrar var även aktiva i samhället. Hans Pappa var med i Bjärreds Frivilliga Brandkår, satt i styrelsen för BIF.

Henrik visade bilder från förr och undrade hur många som kom ihåg bl. a. Rånkuppen år 1962 på Banken, Konditoriträdgården, Esso med Bertil Håkansson, Pelles Kiosk, Bjärred Saltsjöbad med hotellet och restaurangen, det blev många nickande från åhörarna.

Bjärred var ju också känd som badort redan på början av 1900-talet då folk åkte med järnvägen från Lund till Bjärreds Saltsjöbad och från Malmö kom man med båt, för att bada. Järnvägen invigdes 26 augusti år 1901 och blev senare en busstation då järnvägen lades ner år 1939. Det som är imponerande att gamla järnvägsstationshuset än idag ser likadant ut. Bjärred var ju känd badort, som en av de tre mest kända och fashionabla badorterna i Skåne. Då var bryggan 700 m lång. Man tog in bryggan på vintrarna och lade ut den igen på våren, detta höll man på med i 40 år. Man byggde även en badanläggning som hette Lycksalighetens ö.

Till alla dessa fantastiska bilder fick vi också höra musiklåtar som var mest kända på 1950-, 1960- och 1970-talet, vilka minnen! Kvällen avslutades med allsång, ”Jag vill vara din Margareta ” och Margareta Bernstad fick då en danstur med Henrik.

År 2015 fick Henrik Lomma Kommuns Kulturpris.

En kväll med ett uppträskat minne från Gamla tider i Bjärred och ett stort tack till Henrik och hans fru.

Vi önskar Henrik och Larssons Mekaniska all lycka i framtiden.

Vid pennan

Siv Mårtensson