



Hagfors IWC D 234
International Inner Wheel
Sweden

Årets motto: Work Wonders
IIW-president : Zenaida Farcon
Rådsresident : Agneta Larsson
Distriktsresident; Agneta Svensson

President: Mona Holmquist
Sekreterare: Ulla Nordin
Klubbmästare: Inger Hedenäs

Månadsbrev nr 8 februari 2023

Nästa möte: 2023-02-27
Tid 18.30
Program: Valmöte + 2 egoföredrag + planering distriktsmöte
Plats: Hotell Monika
Avanmälan: Inger Hedenäs Telnr: 070 6236456 senast 23/2

Föregående möte:

Ulf Hedenäs höll ett trevligt och intressant föredrag om björnjägaren Llewellyn Lloyd
Se referat nedan.

- Vår president tände ljuset och önskade oss alla och speciellt en blivande ny medlem Anita Lie välkomna.
- Februarimötet som är valmöte planerades: Förutom val kommer Kerstin Eriksson och Gunnel Dahl att hålla egoföredrag..
- Dessutom blir det vidare planering inför distriktsmötet.
- Karin som skrivit ett referat i Veckobladet tackades för det.

Pigtjusaren Lloyd

Llewellyn Lloyd föddes i London 1792. Han blev tidigt en skicklig jägare. På grund av en jaktolycka där han dödade en drevkarl och intresset för storviltjakt gjorde att han 1823 begav sig till Sverige och Värmland. Han bodde först på Risberg hos hovjägmästare Herman Falk som jagade med honom. Sedan flyttade han till Stjärn och senare till Lapptorp norr om Stjärnsfors. Han vistades ofta i Värmlands och- Malungsskogarna där han också vådasköt en drevkarl. Han fick en sk. vådabot på 10 kr (numera 625 kr).

Med sin första piga fick han sonen Olof Andersson Lloyd (Lojd)

Med den andra pigan Britta-Kajsa Andersdotter fick han först sonen Karl Johan Andersson 1828 och sedan en dotter f. 1829 och sedan ytterligare en son 1831.

Så flyttade han till Rånnum utanför Vänersborg Tog sonen Karl Johan med sig. Där anställde han ytterligare en piga och fick två döttrar med henne. Båda fick heta Lloyd i efternamn.

Så flyttade han med döttrarna in till Vänersborg där han dog 1876 och där man reste en hög sten på hans grav.

Ja, Llewellyn Lloyd är känd för många saker björnjägare, fiskare, zoolog, författare och kvinnokarl Det finns en minnesplatta över honom utanför kyrkan i Norra Råda, ett minnesmärke (Lloydstubben) i Malung och ett museum i Vänersborg.

Hans son Karl Johan , senare Charles John blev också känd. Han tog studenten i Vänersborg, reste till England och sedan till olika ställen i Afrika som upptäcktsresande och forskare . Han gifte sig i Kapstaden och fick tre söner och en dotter.

Ja, allt detta och mycket till berättade Ulf för oss. Tack Ulf !! Om ni vill läsa mera om Lloyd och andra berättelser från bygden kan ni köpa Ulfs bok ”Spår 6” som kommer ut till sommaren.

I veckobladet nr 5 kan man också läsa om pigtjusaren Lloyd och hans son Karl Johan Andersson
Ulla