



Filipstad IWC

Distrikt 234

Årets tema: Together we can

IW president Phyllis Carter

Månadsbrev, extra

April 2020

President: Karin Sundelin

Sekreterare: Ann-Marie Witteberg

Distriktspresident: Agneta Fimmerstad

Kära IW-vänner!

Här kommer ett lite annorlunda månadsbrev; Inget referat från föregående möte. Ingen kallelse till nästa. Våra möten är ju för närvarande inställda. Alla vet varför.

Så, egentligen inget månadsbrev, mest bara en hälsning från mig, Er klubbpresident.

Jag hoppas innerligt att Ni alla – och Era nära och kära – är friska när Ni läser detta! Och att Ni fortsätter att vara rädda om Er så vi får träffas igen när tillvaron så småningom blir mera normal.

Fortfarande känns allt rätt överkligt, tycker åtminstone jag. För bara lite drygt en månad sedan träffades vi på Storhöjden och några dagar senare deltog Ann-Marie och jag i distriktsmötet i Örebro. Allt var som vanligt. Men sedan dess har livet förändrats för oss alla. Just idag läser jag i NWT om Ewa Persson som gästade oss den 4 februari och så generöst bjöd på sina livserfarenheter. Nu har hon och hennes man PO isolerat sig hemma i våningen i Karlstad och där tänker de stanna tills detta är över. Modigt och klokt!

Själv försöker jag ta en dag i sänder, inte tänka så långt framåt, följa alla rekommendationer och glädjas åt det som ingen corona kan rå på: att tussilagon lyser gulare än någonsin, att knip-paret återvänt till holken vid sjön och att häggen börjat grönska utanför fönstret. *Våren struntar blankt i coronan och vi kommer att få glädjas åt liljekonvalje, äppelblom och syren också denna vår.*

Och kanske är det först nu som jag till fullo insett vilken fantastisk uppfinning telefonen är! I sin nuvarande form låter den mig inte bara prata med utan till och med se alla dem jag inte kan träffa just nu, barn, barnbarn och vänner.

Men almanackan är tom (inte enbart av ondo) och visst saknar man mycket av det som förut var självklart att kunna göra. Har förstått att många använder tiden till att sortera bland foton. Ingen dum idé – många glada minnen väcks till liv. Även papper och annat i skåp och lådor skulle må bra av en genomgång här hos mig men dit har jag ännu inte kommit. Höll på att skriva "hunnit" men någon tidsbrist handlar det ju inte längre om, snarare att annat känns mera meningsfullt, för min del i synnerhet mina skogspromenader, ofta med en bok i örat. När man redan bor isolerat är det inte många man riskerar att stöta på. Och skogen är en källa till sinnesro inte minst nu. Liksom säkert närmsta park eller den egna trädgården kan vara.

Kära Margareta A, Mona-Lisa, Vanja, Inger B, Elisabet, Margareta D, Eva, Ragna, Margareta F. Kristina, Lise-Lotte. Inger L, Ulla, Hanne, Maj, Inger P, Marie Louise, Karin, Agneta, Lena och Ann-Marie!

Önskar Er alla en – trots allt – fin vår och sommar! Vi möts igen även om vi just nu inte vet när. Hör gärna av Er!

Kram

Karin

