



HALMSTAD-TYLÖSAND Inner Wheel Club
Distrikt 240
www.innerwheel.se

Referat

från Månadsmötet onsdagen den 7 mars 2018 på Hotel Tylösand

Vår inbokade föredragshållare Anna Staffansson hade lämnat återbud på grund av sjukdom. Vi fick då nöjet att lyssna på vår hedersmedlem

Sigrid Granéli som detta år jubilerar med 60 år inom Inner Wheel.

Sigrid Granéli föddes i Rjukan i Norge 1920. År 1938 följde hon som 18-åring med en släkting till Iran för att under ett år praktisera som barnflicka. I Iran träffade hon sin blivande man, en svensk ingenjör, och de gifte sig när Sigrid var 21 år. På hösten 1941 påbörjade de sin resa till Sverige genom Europa. Resan gick först till Turkiet, där de fick stanna i två månader och så småningom genom Tyskland. Sigrid berättade att de åkte tåg genom Tyskland men att de inte märkte mycket av kriget. Resan fick läggas om flera gånger, de fick söka nya tillstånd och även telegrafera efter pengar från Sverige. I Berlin fick de vänta på besked från isbrytare som skulle ta dem från Sassnitz till Trelleborg.

Väl i Sverige kom de till Jönköping i början av februari 1942. Mannens arbete innebar att de flyttade ofta och Sigrid berättar att hon bott i många städer i Sverige men bara i ungefär fem år i varje stad. Sommaren 1958 flyttade hon med familjen, man och tre barn, till Nässjö och där blev hon medlem i Inner Wheel för första gången. Några år senare flyttade hon som änka till Eksjö och var där med om att starta upp en ny Inner Wheel klubb.

I slutet av 1980-talet flyttade Sigrid till Haverdal utanför Halmstad och blev då medlem i Halmstad/Tylösand Inner Wheel Klubb. Sigrid bor sedan fyra år i Pålsbo i Halmstad.

Sigrid berättar att hon lärt sig att avsluta varje plats hon bott på som ett kapitel och sedan börjat på nytt när hon kommit på ett nytt ställe. Hon säger att det är viktigt att vara öppen för andra människors erfarenheter och att det är intressant att möta nya människor.

Efter Sigrid Granélis berättelse fick vi en kort presentation av president Ann Jacobsson varefter vänskapens ljus blåstes ut och mötet avslutades.

Vid pennan / Maj-Britt Bäck