



## Leave a lasting Legacy



OVANSILJAN IWC Distrikt 233 Sverige

K121 Månadsbrev nr 12 2017-2018 Ovansiljan IWC

### **Föregående månadsmöte, maj**

Närvarande 15 medlemmar samt en gäst och en fyrbenta vän, Ludde. Årets sista möte ägde rum i Fryksås där klubbpresident Carin har sin fädbostuga. Vi började kvällen med en härlig promenad i fina försommar vädred, runt Fryksås. Det var så vackert där. Därefter åt vi smörgåstårter samt mycket god morotskaka som Carin bakat. Tack så mycket. Klubbpresident Carin tände ljuset och mötet börjades. Carin berättade om Fryksås historia; Fryksås omnämns i den äldsta skattelängden från 1539, i Orsa Socken. Då fanns det två skatteregistrerade, Jöns Larsson och Anders Pärsson. Fryksås är en av de största fäbodarna i Sverige. Vackert belägen, 503 möh. Det fanns vattenkällor för att dricka och kyla ner varor. Idag finns det 80-tal bebyggelser och 6-7 bofasta familjer. Turismen tillkom på 30-talet. Då fanns det bl.a. Tytto Annas Kaffestuga. Det fanns också en livsmedelsbutik och det var unik då där serverades glass. 1932 byggde Anders Frelin Fryksåsgården (senare Fryksås Hotel). Efter kriget var det valutabrist och SJ skapade Midnattssolståget på inlandsbanan. Det var också känt som dollartåget. Dessa resenärer besökte då Fryksås. Midnattssolståget kördes från 1950 till slutet av 60-talet. Det ordnades många träff och andra besök i Fryksås och ibland fick alla sommargäster hjälpa till Fryksåsgården för att klara av att servera alla besökare. Fryksås Hotell finns även idag och det finns även Smidgården Fädbospa, samt stugor och servering.

### **Klubbärenden**

Medlemsförlusten under året varit - 3 men i slutet har vi fått en ny medlem från Mörsil-Åre. Nästa möte, årsmötet äger rum 21 augusti. Kallelse kommer senare.

Lotterivinster tillföll: Rigmor, Zorn liljemotiv servett och mugg, Christina R, 2 st keramik ananas ljus, Inga Greta, en liten gunghäst i trä, antikt liknande leksak.

Kommande födelsedagar: Anna- Margareta och Monica E.



Önskar er alla en härlig midsommar!  
IW-hälsningar Armi Niemi, klubbsekreterare

Bilder från Fryksås

