



MÅNADSBREV 1–4, 2018–19

HALMSTAD-TYLÖSAND Inner Wheel Club
Distrikt 240, Sverige
www.innerwheel.se

**Internationell President 2018-19:
Rådsresident 2018–19:**

**Christina Kirby, Australien
Pia Elmgren, Boden IWC**

Valspråk: "Empower and Evolve"

PRESIDENT

Viveca Hebeler

Sallebergsvägen 20

311 69 Ugglarp

0706-44 31 34

vivecahebeler@yahoo.se

SEKRETERARE

Maj-Britt Bäck

Stenhuggerivägen 83A

302 40 Halmstad

0702-94 04 36

majbritt.back@telia.com

KLUBBMÄSTARE

Birgit Ljungh

Bergtallsvägen 5

302 40 Halmstad

035-10 23 87

0723-32 53 54

birgit.ljungh@telia.com

Plusgiro 67 70 22-6

Halmstad den 17 augusti 2018

Kära IW-medlem!

Välkomna till en ny säsong med Halmstad-Tylösand Inner Wheel! Vi träffas i Dagmar Glemmes ateljé i Vilshärad den 5 september kl 18.30. Efter besöket där förflyttar vi oss till Ringenäs Golfklubb där äter en måltid och därefter håller vi sedvanligt årsmöte. Handlingarna till årsmötet bifogas detta månadsbrev.

Till nästa möte den 3 oktober är vi tillbaka i vår klubblokal på Hotel Tylösand. Då kommer Jan Erikson och pratar om kryddor.

På säsongens dagordning står också GOLF. Skynda att anmäla Er till Ann Jacobsson Vi träffas på Haverdals GK tisdagen den 11 september kl 12 för lunch och vi hoppas att även Ni som inte spelar, kommer och äter lunch. Första start är kl 13 och vi spelar som vanligt poängbogy.

Vår kassör Gudrun påminner om årsavgiften som Ni gärna får betala före den 10 september. Årsavgiften är som tidigare 500 kr plus välgörenhetsbidrag 100 kr. Totalt 600 kr. Ange noga avsändare på inbetalningen så att Gudrun ser vem som betalat. Vårt plusgiro nr är 67 70 22-6.

Skriv nu in alla datum i Er almanacka och glöm inte att anmäla Er till alla trevliga möten. Hjärtligt välkomna!

Maj-Britt



KALLELSE I	Onsdagen den 5 september 2018, kl 18.30 i Dagmar Glemmes ateljé, Vilshärad <i>Visning av Dagmar Glemmes ateljé</i> <i>Måltid på Ringenäs Golfklubb</i> <i>Årsmöte på Ringenäs Golfklubb</i> Pris 180 kr
Anmälan	Snarast, dock senast måndagen den 3 september, kl 12. Birgit Ljungh, 0723-32 53 54, birgit.ljungh@telia.com
KALLELSE II	Onsdagen den 3 oktober 2018, kl 18.30 på Hotel Tylösand <i>Jan Erikson pratar om kryddor</i> <i>Vinlotteri 20 kr</i> Pris för varmrätt, kaffe och kaka är 180 kr
Anmälan	Snarast, dock senast måndagen den 1 oktober, kl 12. Birgit Ljungh, 0723-32 53 54, birgit.ljungh@telia.com Birgitta Brofelth, 0705-95 34 10, birgitta.brofelth@gmail.com
GOLF	Tisdagen den 11 september spelar vi årets <i>IW-golf</i> på <i>Haverdals GK</i> . Vi träffas kl 12 för lunch och därefter spelar vi som vanligt poängbogey. Första start kl 13. Även icke-golfande IW-damer är välkomna till lunchen.
Anmälan	Snarast, dock senast fredagen den 7 september, kl 12 Ann Jacobsson, 0703-92 92 20, ann_jacobsson@hotmail.com
LUNCH	Torsdagen den 18 oktober kl 13, restaurang Jarlen
Anmälan	Birgitta Brofelth, 0705-95 34 10, birgitta.brofelth@gmail.com
MEDLEMSAVGIFT	Glöm inte att betala medlemsavgiften 600 kr senast den 10 september till Bankgiro 67 70 22-6, Halmstad Tylösands Inner Wheel
HÖSTENS PROGRAM	Onsdagen den 7 november – <i>Viveka Hedbjörk, chefredaktör Hallandsposten och besök av distriktspresident Ing-Marie Lisecke</i> Onsdagen den 5 december – <i>Ulrika Larssons, Julens böcker</i>
DISTRIKTSMÖTE	Lördagen den 6 oktober – <i>Valjeviken, Sölvesborg</i> Delegater Viveka Hebler, Maj-Britt Bäck och Gudrun Widerström Suppleanter Kerstin Nilsson, Susanne Svensson och Birgit Ljung
NÄSTA STYRELSEMÖTE	Onsdagen den 17 oktober kl 18 hemma hos Susanne Svensson Ärende till styrelsen anmäls till Viveca Hebler

Gäster är alltid välkomna. Säg gärna till vid anmälan om Du behöver skjuts. Anmäl också specialkost.

BILAGOR

Referat från månadsmötet den 2 maj ingår i månadsbrevet
Referat från sommarlunchen den 9 juli ingår i månadsbrevet
Program hösten 2018 för klubbarna i vårt distrikt 240
Handlingar till årsmötet: dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport
(Revisionsberättelse föredras vid årsmötet)



HALMSTAD-TYLÖSAND Inner Wheel Club
Distrikt 240
www.innerwheel.se

Referat

från Månadsmötet onsdagen den 2 maj 2018 på Berte Museum, Slöinge

Berte Museum – Livet på landet

Bengt Svensson, museiföreståndare och ansvarig för Berte Museum sedan 10 år tillbaka, hälsade oss hjärtligt välkomna. Bengt höll ett kort föredrag om museets historia och därefter fick vi själva vandra runt och beundra alla föremål och maskiner som användes på landet på den "*gamla goda tiden*"!

Berte Museum är ett museum över förändring, framförallt den förändring som ägde rum på landsbygden från slutet av 1800-talet och fram mot våra dagar. Från en tid när så gott som alla arbetade inom jordbruket till idag när endast ett fåtal procent av befolkningen är involverad i vår matproduktion. En övergång från självhushållning då nästan allt producerades på den egna gården, till en penningekonomi där de flesta köper allt de konsumerar. Från en tid då tungt kroppsarbete satte sina spår i människors kroppar till nu då detta arbete till stor del utförs av maskiner och då en stor social arbetsgemenskap förbyttes i ensamarbete. Det är denna förändring som museet vill spegla med sin utställning.

Berte Museum skapades av Anders Stenström, som tyvärr gick bort 2008, endast 61 år gammal. Anders tillhörde familjen Stenström som i tretton generationer drivit Berte Qvarn med tillhörande lantbruk Berte Gård sedan 1569. Det är idag Sveriges äldsta familjeföretag som fortfarande är i drift. 1961 startade familjen även SIA Glass. Anders, som själv var mjölnare, blev av en händelse ägare till en gammal potatisupptagare, och beslöt att rädda den till eftervärlden. Han förstod att den tidiga mekaniseringen av jordbruket var på väg att till stor del rensas ut från gårdarna. Anders började därefter en räddningsaktion för att ta tillvara på en del av vår historia som var på väg att försvinna. Föremålen på Berte Museum har till stor del hämtats från gamla gårdar. Bönder skänkte sina gamla "*klenoder*" så att de kunde bevaras till eftervärlden.

Efter det trevliga besöket på Berte Museum åkte vi vidare till Gudmundsgården i Slöinge där vi intog en god lunch, bevittnade presidentskifte samt hälsade vår nya styrelse inför nästa säsong välkommen!

Vid pennan
Kristina Holm



HALMSTAD-TYLÖSAND Inner Wheel Club
Distrikt 240
www.innerwheel.se

Referat

från Sommarlunchen måndagen den 9 juli 2018 på Hotel Tylösand

F.d. riksdagsledamoten, statssekreteraren och kommunalrådet Ingegärd Sahlström: "Från Karlsrovägen till FN!"

Ingegärd Sahlström, född 1943, berättade att hon växte upp på Karlsrovägen i Halmstad och att hon gick i skola på Brunnsåkerskolan. Hon tyckte om att gå i skolan, att rita, skriva och räkna. Till ett foto från andra klass berättade hon att det var tack vare fröken Ingrid Hellstrand som hon tidigt blivit konstintresserad. I sin lägenhet på Timmermansgatan hade fröken Hellstrand en målning som hennes man Olle Agnell gjort och den målningen gjorde stort intryck på Ingegärd Sahlström. Ingegärd Sahlström tyckte också om att spela teater, först i kvarteret där hon bodde, sedan i församlingshemmet på Karl XI:s väg och sedan fortsatte teatern på "semis" – lärarutbildningen på seminariet i Karlstad. Ingegärd Sahlström blev speciallärare, senare rektor på särskolan och därefter chef för särskolorna i Hallands län. Hon upplevde det som väldigt lärande och utvecklande att arbeta med barn med funktionshinder.

Ingegärd Sahlström gick tidigt med i socialdemokratiska partiet, blev ordförande i kulturnämnden och blev riksdagsledamot för Hallands läns valkrets efter valet 1988. Hon blev statssekreterare 1995, först hos Mona Sahlin och därefter hos Ulrika Messing och gruppledare i den socialdemokratiska gruppen i riksdagen. Detta innebar många resor, bl a tillsammans med Birgitta Dahl till Laos och Vietnam.

Ingegärd Sahlström medverkade bl a i utredningen om SYO-verksamhet och i mitten av 1990-talet i utredningen Kvinnofrid. Denna utredning blev förslag till den lag om mäns våld mot kvinnor som vi har idag. Hon var också med och startade Nationellt råd för kvinnofrid i Sverige. Hennes medverkan i detta arbete gav henne möjlighet att presentera Sveriges nya lagstiftning om Kvinnofrid i FN, där hon fick tala i sex minuter och fick spontana applåder.

Ingegärd Sahlström har alltid intresserat sig för jämställdhetsfrågor och har arbetet för lika rättighet och lika möjligheter för kvinnor och män. Detta arbete har fört henne ut i världen bl a till Leningrad, Japan, Sydafrika, Godahoppssudden, Sierra Leone, Spanien, Zimbabwe, Kenya, Tanzania.

Ingegärd Sahlström har också varit ordförande i bl a Barnboksinstitutet, i Astrid Lindgrensällskapet, i Sveriges Televisions styrelse, i Mjellby konstgårds vänner

Vid pennan / Maj-Britt Bäck