

2018-05-09 Utflykt till Trolleås slott



Årets utflykt gick till Trolleås slott. I det underbara försommarvädret fick vi se slottet både ut och invändigt. Guidade av Annicka Lindberg som gav oss en liten inblick i slottets historia. Trolleås är känt sedan 1300-talet och har endast ägts av två ätter: Thott och Trolle.



Ätten Trolles vapen består av ett troll med avhugget huvud. Det syns överst till höger på bilden. Det härstammar från en gammal sägen som talar om att Trolles stamfar högg huvudet av ett troll.

En tragisk olycka inträffade år 1775 då arvtogaren till Trolleås, Fredrik Trolle drunknade endast 18 år gammal. Flera människor såg olyckan, där även tre damer drunknade, men ingen kunde räddas. En

orsak till drunkningsolyckan var de tunga kläder man bar vid denna tid, en annan orsak att sjön var väldigt dygig och sank. Trolleås ärvdes i stället av Fredriks yngre bror Arvid, som vid tillfället var två år.



Gustav V bodde ofta på slottet och älskade att spela tennis på en av tennisbanorna. Han broderade bl a dettagnistskydd.



Utsikt över trädgården.



Vi passade också på att besöka kyrkan där Anna och Nils Trolle ligger i sarkofager. Anna Trolle bergravdes så sent som 1955.

Efter kyrkobesöket på slottet begav vi oss till Slottscaféet och Borgstugan där vi serverades skinkpaj och kaffe med hembakat.

Här hade vi också några klubbangelägenheter. Programmet för hösten är klart och inskickat. Den 26 maj

är det dags för Distriktspresidentskifte i Gemla (Alvesta).

Tyvärr var vi endast ett fåtal från klubben som hade möjlighet att delta denna trevliga kväll. Alla var väldigt nöjda när vi vände hemåt.