

2018-06-13 Presidentskifte och föredrag om Kuba



Kvällen inleddes av vår president Michaela Taylor som tände Vänskapens ljus och hälsade alla hjärtligt välkomna.

Därefter var det tid för vårt högtidliga presidentskifte där Michaela Taylor överlämnade presidentkedjan till Pia Elofsson. Michaela tackade "sin" styrelse och Pia hälsade nya som gamla styrelsemedlemmar välkomna.



Vi tackade även Jette med personal för den gångna terminen.



Som vanligt stod glädjen högt i tak. Menyn i kväll bestod av en vallmofröpanerad lax med balsamicosås och tagliatelle. Maten var som alltid mycket välsmakande.

Till kaffet serverades Jettes kladdkaka.





Kvällen avslutades med ett intressant och givande föredrag av Kerstin Ek-Svantesson som kåserade om "Svenskar före mig på Kuba". I början av 1900-talet var Sverige ett utvandrarland och 1905 anlände kolonins grundare Alfred Lind till ön i sällskap med 24 svenska nybyggare för att röja skog och

sätta igång med jordbruket, främst odling av sockerrör.

När kolonin nådde sin blomstring levde här flera hundra svenska familjer.

Invånarna firade midsommar och svensk jul. Barnen gick i svensk skola. På lördagar var det dans på stadshotellet och på söndagar gick man till kyrkan där en svensk präst predikade. Han var även urmakare och fotograf.

En annan svensk, Erik Ekman, kartlade 10 000 växter på Kuba och besteg även landets högsta berg. Han namngav också en av topparna som än idag heter Svensktoppen.



Därefter släckte president Pia Elofsson Vänskapens Ljus och önskade alla en trevlig sommar.