



Hagfors IWC D 234
International Inner Wheel
Sweden

Årets tema: Empower and Evolve
IIW-president : Christine Kirby
Distriktspresident: Agneta Mellgren

President: Monica Andersson **Månadsbrev nr 4 oktober 2018**
Sekreterare: Ulla Nordin
Klubbmästare: Inger Hedenäs

Nästa möte: Måndagen den 29 oktober 2018

Program: Ingegerd Hynell berättar om sina och Magnus´ flodkryssningar.
Tid: 18.30.
Plats: Hotell Monica
Avanmälan: Inger Hedenäs senast **torsdag 25 oktober.**
Tel: 23503 eller 070 6236456

OBS! Det är viktigt att du avanmäler så det blir rätt antal matportioner beställda.

Senaste mötet var den 24 september då följande punkter togs upp:

- President Monica tände ljuset och välkomnade oss alla, speciellt vår gäst Margreth Uhlin.
- Det planerade oktoberbesöket hos Modeboden måste tyvärr flyttas till någon gång under våren. Istället kommer Ingegerd att prata om några resor hon gjort.
- Förslag att besöka Rådastrands camping under våren.
- Till distriktets årsmöte lördagen den 13 oktober i Karlstad kommer Monica Andersson och Ulla Nordin att åka som delegater samt Mona Holmquist och Skena Abbas som övriga deltagare. Birgit Andersson och Ingegerd Hynell kommer att anmälas för deltagande på fredag kväll.
- Matriklar och stadgar delades ut till alla närvarande. Resten kommer att skickas ut med post.
- Vi röstade för narokotikasökhundarna som nationellt projekt.

Referat:

Mötets gäst var Margreth Uhlin, som berättade om sin barndom i Yttermalung. Hon föddes en kall marsdag i kökssoffan hos sin mors kusin. Där fanns varken toalett eller rinnande vatten. Så småningom flyttade de in hos morfar och mormor, som hade en gård med gris, tre kor och en häst. Morfar jobbade med gården och i skogen, mormor stickade mycket, pappa sydde skinnkläder och en moster sydde deras kläder. De odlade grönsaker, gjorde smör, ost och filbunkar och i stort sett självförsörjande. På vintern tvättade man i en vedeldad tvättgryta och sköljde tvätten i en vak. På sommaren tvättade de i älven genom en lucka i bryggan. Barnen lekte kurragömma och tafatt, lekte med dockor, gick på styltor, åkte skridskor och skidor. Margreth lärde sig sticka när hon var fyra år. Det håller hon fortfarande på med. Så småningom byggde pappan ett eget hus åt familjen. Han startade också en skinnfabrik, som sydde och sålde jackor, handskar och väskor. Vi fick se några prov på detta. Vi kunde konstatera att våra barndomar hade många likheter, men också väldigt många olikheter, mycket beroende på var vi växt upp.

Annika och Ulla

Det är en tröst att hösten är så vacker



