



INNER WHEEL

NYTT

INTERNATIONAL INNER WHEEL NYTT SVERIGE | NR 1 MARS 2015 | ÅRGÅNG 48



LIGHT THE PATH - Abha Gupta

RÅDSPRESIDENTEN

Nu har det vänt, nu går vi mot ljusare tider!

I förra numret av IW-Nytt skrev jag ”Allt Ljus på IW!” och syftade då bland annat på vår världspresidents välfunna motto ”Light the Path”. Detta var säkert ett samlande tema i många klubbar då vi tände ljus på vår stora dag den 10 januari. Jag vill fortsätta på denna positiva väg med ljuset i centrum. Först och främst därför att vi går mot ljusare tider. Dagarna blir längre och det känns uppiggande i både kropp och själ tycker jag.

Dessutom kan vi glädjas åt många positiva IW-händelser. Den negativa medlemsutvecklingen har vänt. Från och med 1 juli 2014 har vi i Sverige ökat med 110 medlemmar! Bra jobbat! Och vi välkomnar gärna många fler!

På annan plats i denna tidning kan ni läsa om våra IWhundars utmärkta prestationer under förra året. Genom sina beslag skapade dessa hundar och hundförare ett samhällsnyttovärde av nästan 500 miljoner kronor. Otroligt bra eller hur? Det måste kännas stimulerande och uppmuntrandande för alla medlemmar som visat stort engagemang och giv-

mildhet i detta hjälpprojekt.

Under ett veckoslut före jul hade jag den stora äran att vara med och dela ut priset till 2014 års Narkotikasökhund på den stora hundmässan i Stockholm. Ett minnesvärt evenemang med ca 9 000 hundar och ca 14 000 åskådare. Ett enormt jippo och är man hundälskare så är det verkligen ett sätt att få sitt lystmäte tillfredsställt. Zak som vann 2014 års utmärkelse var en trevlig bekantskap.

Ett annat uppskattat hjälpprojekt är IW-doktorn. Trots svåra förhållanden i Kenya fortsätter verksamheten som vanligt. Jag ska på nytt möte med Rotarys Läkarbank snart och kommer att rapportera därifrån vid ett senare tillfälle.

Försäljningen av Rosenkort till förmån för stipendier till Silviasystrarna går fortsatt bra. Detta projekt löper ut till sommaren. På vårens Rådsmöte i Borlänge kommer vi att diskutera och besluta om vi ska fortsätta med projektet. Ett nytt avtal måste då upprättas med Sophiahemmets Hög-



INNEHÅLL

Rådspresidenten	2	Vi minns	8	Stig Fredriksson gästar	
Redaktörens ruta	3	Kvinnojouren får tillskott	8	Stockholm Nord Östra IWC	13
Nationalrepresentanten	4	Light the path	9	Mariehamn Inner Wheel Club	13
Vådjan från Blantyre	4	Intercitymöte i Nyköping	9	Stor fest då Halmstad Tylösand	
Så firades IW-dagen	5	Skövde IWC - om livet i Libyen	10	firade 40-År	14
Skellefteå Inner		Friskvård och kinesisk medicin	10	Rapport från Inner Wheel Dubai	14
Wheel Club 50 år	6	Tranås IWC	11	Anna-Lisa Hultgren i Visby 100 år	15
Landskrona Citadell IWC 25 år	6	Boktips från KALMAR IWC	11	Nya och nygamla medlemmar	15
Skönsång i Ludvika	7	Smyckedesign hos Anna Viktoria	11	Nyköping Oxelösunds nostalgikväll	16
Lidköping IWC	7	Södertälje IWC firar 50 år	12	Hur man klär en geisha	17
Sandviken IWC - 40 år	7	Bollnäs Edsbyns damer tas		Tändstickshistoria från Vetlanda	18
Narkotikasökande hundar	8	med på pilgrimsvandring	12	Brev från kenya	19



IW-NYTTS REDAKTÖR

Anita Nordqvist,
Grankvistgatan 2
632 24 Eskilstuna
Tel 016-13 04 81
iwnytt@gmail.com



MATRIKELREDAKTÖR

Anita Kierkegaard
Pyrolavägen 11
181 60 Lidingö
Tel o Fax
08-766 28 53
anita.kierkegaard@comhem.se



RÅDSSKATTMÄSTARE

Christina Nylander
Platåvägen 28
561 35 Huskvarna
Tel 036-14 17 46
036141746@telia.com

MANUSSTOPP för nästa nummer, nr 2 2015, 20 april 2015
Ansvarig utgivare: Anita Nordqvist, redaktör IWN
OBS! inga adressändringar skickas längre till matrikelredaktören.

UTLÄNDSKA PRENUMERANTER Samordnad beställning görs hos Rådsskattmästare Christina Nylander
Pris 80 kr + transfereringsavgift 30 kr vid korrekt IBAN-kod.
Bankkonto IBAN: SE49 5000 0000 0532 3333 4478 BIC: ESSESESS eller Nordea PlusGiro IBAN: SE14 9500 0099 6042 0093 3184 BIC:NDEASESS.

V g skicka en kopia av beställningen till Matrikelredaktör Anita Kierkegaard för registrering av namn och adress.

HJÄLPPROJEKT

SIWR, IW-Doktorn *PlusGiro* 29 70 96-0
SIWR, Narkotikabekämpning *PlusGiro* 6 12 05-1
IIV, Happier Futures *PlusGiro* 11 00 08-0

www.innerwheel.se

Omslagsbilden: Foto Anita Nordqvist

skola och Stiftelsen Sivliahemmet där vi reglerar hur vi väljer ut stipendiater och hur utdelningen ska ske. Senast skedde utdelningen vid de IW-klubbar som låg närmast stipendiaternas hemorter. Det tyckte vi fungerade bra.

Fortsättningen av Garissa-projektet, som är knutet till det internationella "Happier Futures", hänger lite på besluten vid Convention i Köpenhamn (Vi ses väl där?!).

Under de senaste månaderna har jag varit på distriktsmöte i Lidköping med D238. Detta distrikt ligger mitt i södra Sverige med klubbar från Vetlanda och Eksjö i öster till Lidköping, Skara och Skövde i väster. Även om den geografiska spridningen är stor så är sammanhållningen stark. Ett förslag att ändra distriktsgränserna för att underlätta kommunikationerna har skjutits på framtiden. Det finns ett riktigt bra "go" här. När detta skrivs har jag två distriktsmöten kvar på min besökslista innan jag lämnar över klubban till Birgitta Lundehed i sommar. Först D241 som träffas i Kalmar och därpå D240 som har sitt möte i Älmhult. Det ska bli mycket trevligt.

En del klubbar och distrikt har svårt

att fylla sina styrelser. Varför inte drar ner på antalet funktionärer i styrelsen? Delar man sedan på jobbet blir det inte så betungande. Ett annat tips är att välja in ledamöter utan befattning som kan hjälpa till med olika uppgifter och på så sätt smidigare komma in i styrelsearbetet.

Internet blir allt viktigare för oss. Nästan lika nödvändigt som mobiltelefonen. Vår hemsida (InnerWheel.se) är redan nu navet i vår kommunikation. Förutom det rent formella, text stadgar och handbok, finns här fakta om medlemmar, klubbar och distrikt samt information om det löpande arbetet. Och detta är ju bara början på en utveckling som går i jättesnabb takt. Så har du inte upptäckt denna informationskälla: Gör ett besök redan idag! Du hittar här mycket läsvärt utan att behöva inloggning, lösenord eller en "massa tryckningar".

Rådsmötet i Borlänge har flera viktiga frågor på dagordningen förutom fortsättningen av hjälpprojekten. Vi ska bland annat diskutera och besluta om nästa års budget och den fortsatta utgivningen av Matrikel och Handbok.

Många av dessa frågor har varit ute för diskussioner i klubbar och distrikt vilket är en förutsättning för att Rådsmötet ska kunna gå vidare. Det är medlemmarna som bestämmer i Inner Wheel. Det är viktigt att komma ihåg. Nu önskar jag er alla en härlig vår!

Kerstin Jonson

Redaktörens ruta

Tack för alla bidrag med trevliga IIW-dagsreferat, jubileumsfiranden och övriga viktiga händelser i våra klubbar! Det har varit full aktivitet under årets mörkaste månader, men nu kommer ljuset och våren är i sikte. Med den har vi CONVENTION i Köpenhamn att se fram emot. Än är det inte för sent att anmäla sig, så ta chansen att få träffa innerwheelare från hela världen på nära håll. Läs mer på sista sidan och på vår hemsida.

*Soliga hälsningar
Anita Nordqvist*



OBS! Absolut sista dag för insändande av manuskript till IW-Nytt 2 20 april 2015.



VIK WEBMASTER,
Elisabeth von Friesendorff,
D 239, evf@lm.lrf.se



IT-SAMORDNARE,
Margareta Westesson, D236
margareta.westesson@bredband.net

Rosenkortet - SIWR



Kortet säljs i buntar om 8 stycken för 80 kr/bunt. Eventuellt porto tillkommer. Beställes hos Gertrud Anderberg Videvägen 12, 756 53 Uppsala Tel. 018-32 08 25 e-post: gertrud.anderberg@telia.com Överskottet går till svenska IW:s stipendiefond för Silviasyster under utbildning i demenssjukvård.

SIWR:s hjälpprojekt Ekonomisk redovisning

Narkotikabekämpning	IW-doktorn	Happier Futures Garissa

SEK 80 343 43 326 59 124

= 10 000 kronor

Insamlade medel 2014-07-01 - 2015-02-23

NATIONALREPRESENTANTEN

Kära Inner Wheel - vänner!

Snöblandat regn, slask, skurar, några välkomna solstrålar visar sig, dagsljuset förlängs och fåglarna har börjat sjunga sin härliga vårsång i kör. Våren har anlänt!

Denna tid innebär förberedelser inför vårens rådsmöte och inte minst för Convention i Köpenhamn den 7-9 maj 2015. Spörsmålen har varit flera kring de internationella motionerna med tillägg av ändringar (amendments) och kring röstande delegater och Proxy Vote Holder.

Jag hoppas att ni i klubbar och distrikt gått igenom och tagit ställning till motionerna om hur ni ska rösta. Det är en förmån för oss medlemmar att få ta ställning till våra gemensamma och viktiga stadgar, som berör vårt arbete. De utgör grunden för att vi innerwheelare tillsammans ska driva vår organisation/verksamhet mot samma mål. Vi är en global organisation, som vi bör ha i åtanke när vi tar ställning till motionerna.

I mars ska klubbmedlemmarna även rösta om vilka som skall representera oss i Internationella Inner Wheels styrelse och vilka som ska ha uppdraget som Board Directors. Alla klubbar har fått underlag inför valet som ska vara Head Quarter (HQ) tillhanda före sista mars.

När jag går in på vår internationella hemsida läser jag att 2 nya Inner Wheel-klubbar har startats på Filipinerna. De har nu 110 klubbar indelade i 9 distrikt.

I skrivandets stund fick jag ett mail från HQ med meddelande från Blantyre Inner Wheel Club Malawi, (Non Distrikt Club) i Sydvästra Afrika med vädjan om hjälp. Det är en liten klubb där medlemmarna oförtröttligt har arbetat med att hjälpa andra i nöd.

VÄDJAN FRÅN BLANTYRE INNER WHEEL CLUB, MALAWI!

Det har inträffat stora översvämningar i södra delen av landet Malawi i Afrika. De senaste månadernas häftiga regn har svept med många hus och bondgårdar. Befolkningen har fått fly till högre höjder och till landet Mocambique.

Vice President Saulos Chilima i Malawi, säger att över 200 000 människor har fått fly från sina hem och gårdar. Många människor har drunknat i den översvämmade floden Shire. Hus och gårdar har totalförstörts och behöver byggas upp igen.

Nu har deras levnadsområde med omnejd drabbats av katastrofala översvämningar omkring floden Shire River på grund av kolossalt häftiga regn. Över 200 000 människor har fått bege sig från sina hem och söka högre terräng. Militärhelikopters och båtar försöker nå dessa strandade människor men har svårighet att nå dem pga. det häftiga ovädret. Ett stort område i södra Malawi är nu fullständigt översvämmat.

Dessa drabbade människor blir mycket tacksamma för finansiell assistans då de är till fullo involverade i att restaurera och bygga upp det som förstörts. Det kommer att ta lång tid för dem att få området bebodigt. Vi innerwheelare kan lysa upp tillvaron - Light the Path - för dessa människor i södra Malawi genom att ge dem en välbehövlig gåva. Här i tidningen finns det en notis med information om var insamlade medel ska sättas in.

Nu önskar jag er alla trevliga, roliga och givande klubbmöten under våren. Jag ser fram mot att möta många svenska medlemmar på Convention i Köpenhamn i början av maj månad.

Glad vår!

Ljusa Inner Wheel-hälsningar med vänskap, hjälpsambet och internationell förståelse

Kristina Andersson



Blantyre Inner Wheel Club vädjar om hjälp! De är tacksamma för allt stöd de kan få genom en gåva.

Inner Wheel Sverige gör en **gemensam insamling** till Blantyre IWC, Malawi

Pengarna sätts in på Bankgiro 446-4996 och på avin skrivs Malawi.

Sista insättningsdag den 15 april 2015!

VETLANDA IWC FIRADE IW-DAGEN MED "DROP-IN-FIKA"

Inför årets Inner Wheel-dag ville vi i Vetlandaklubben göra något annorlunda. Vi ville sprida information om Inner Wheel och allt bra som vi gör. Samtidigt som vi ville att alla våra medlemmar skulle få möjlighet att träffas och umgås. Därför ordnades ett Öppet Hus i Vetlanda Biblioteks hörsal på bästa shoppingtid på lördagen. Där bjöd vi på kaffe och hembakt kaffebröd. Många av klubbens medlemmar kom och hade möjlighet att umgås en stund under lättsamma former.

Samtidigt var flera klubbmedlemmar ute på stan och arbetade uppsökande och informerade om Inner Wheel och

vår verksamhet. Alla centrumflanerande personer som ville, var välkomna på lite kaffe med tilltugg och få information om Inner Wheel och vår verksamhet. Vi hade stor nytta av klubbens fina bildspel som rullade på en storbild samtidigt som vi delade ut informationsfoldrar och kontaktuppgifter. Även Rotarys Läkarbank fanns på plats och informerade om sin verksamhet.

Det blev en rolig och annorlunda IW-dag och många som vi pratade med var okunniga om oss och många verkade intresserade. Förhoppningsvis har vi uppnått syftet med dagen. Att sprida information om Inner Wheel



och vår verksamhet, samt att intressera fler och på sikt få fler medlemmar som vill arbeta för vänlighet, hjälpsamhet och internationell förståelse.

Ewa Blom, president

IW-DAGEN I VÄSTERVIK (utdrag)

På årets IW-dag besöktes Västerviksklubben av Britt-Louise Theglander, som är grundaren av A World of Friends, en organisation som startades i slutet av 80-talet och som från grunden byggt upp barnhem i Ghana och Indien.

Marie-Louise berättade om sin imponerande verksamhet, där föräldralösa barn tas om hand, oftast redan i treårsåldern. Alla barn får gå i skola till dess de har en yrkesutbildning och kan klara sig själva.

Dagens lotteripengar skänktes Britt-Louises verksamhet. Vi var många som efter att ha lyssnat till detta engagerande föredrag kände ett behov av att få bidra. Gå gärna in på www.aworldoffriends och läs mer om denna behjärtansvärda hjälpverksamhet.



*President Karin Gunnarsson och Britt-Louise Theglander.
Foto: Gunvor Larsson*

IW-DAGEN I GISLAVED IWC

IW-dagen firades med andaktsstund i Gislaveds kyrka. Andaktsstunden hölls av en kvinnlig präst i församlingen. Vi tände ljus i den vackra ljusbäraren. Inner Wheel lämnar ett bidrag till kyrkan.

Efter kyrkan träffades vi i små grupper hemma hos 4 st värdinnor. Vi har kallat träffen för "Halv åtta hos mig". Detta är en idé från vår vänklubb i Bjerringbro. Där kallar de träffarna för "Kaminmöten". Vi betalar 100 kr var till värdinnan som ordnar något lätt att äta och pengarna går till klubbens projekt. Alla värdinnor hade samma ämne som skulle diskuteras. Den här gången var det medlemsrekrytering. Hur gör vi? Vi diskuterade också uppstarten av ett "stickcafé". Vi ska till att börja med

sticka en enkel nalle att skicka med hjälppaket. Detta är även det en idé från vår vänklubb i Danmark.

Vi hade en trevlig kväll och värdinnorna ska träffas och summera. Det är ju första gången vi gör detta. Kanske blir det en tradition på IW-dagen med nya ämnen att diskutera.

*Catharina Johansson,
ISO*



SKELLEFTEÅ INNER WHEEL CLUB 50 ÅR

Skellefteå Inner Wheel Club bildades år 1964 med Greta Sjödin som charterpresident. Klubben firade händelsen med en jubileumsfest den 22 november på Stiftsgården i Skellefteå. Särskilda gäster var inbjudna såsom rådspresidenten, Rotarys distriktsguvernör och presidenter från övriga klubbar i distriktet och från Skellefteås Rotaryklubbar.

Festen startade med mingel, och under tiden visades ett bildspel med foton från Inner Wheels verksamhet under åren som gått, som gav tillfälle till att minnas många roliga stunder och också komma ihåg vänner som gått bort eller slutat i klubben.

Under själva middagen underhöll två flickor från Skellefteå kulturskolas musiklinje, med ett uppskattat program, som innehöll såväl svenska som engelska låtar. Vi fick också tillfälle att lyssna på pensionerade prosten Lars Jonsson, som berättade om Stiftsgårdens historia och platsens betydelse från 1330-talet och framåt och om Anna Nordlanders uppväxt på Stiftsgården och hennes konstnärskap.

De tre presidenterna i Skellefteå – past-, vice- och innevarande president, inledde middagen med Inner Wheels ljusceremoni. Senare under kvällen överlämnade rådspresident Kerstin Jonsson den nya presidentkedjan till president Hillevi Nilsson, framförde lyckönskningar till klubben samt överlämnade en gåva från SIWR.

Rådspresidenten bidrog också med att överlämna Honoured Aktiv Badge-märket till Gudrun Forslund, som hedrades med denna utmärkelse, för att hon har varit med i klubben ända från starten och för att hon har bidragit med många styrelseuppdrag under åren, varit en stöttepelare för alla och på ett positivt sätt bidragit med sin kunskap.

Gudrun tackade för utmärkelsen, och tog tillfället i akt att berätta roliga minnen och reflektioner över tiden som gått. Vi fick en påminnelse och bra bild av hur kvinnors roll förändrats under de år som gått, i såväl hemmet som i samhället i stort, sedan klubben bildades.

Nämnas bör också att Gudrun är dotter till charterpresidenten Greta Sjödin.



RP Kerstin Jonsson överlämnar Active Honoured Badge till Charterpresident Gudrun Forslund.

Därefter vidtog gratulationer från gästerna med tal och gåvor till olika IW projekt, samt uppläsning av tidigare inkomna gratulationer och gåvor.

Kvällen avslutades med att alla tillsammans sjöng vår InnerWheelvisa, författad 1967 av Margareta Anderlind (mel. Det sjunger ibland tallarna).

Ulla Magnusson, skattmästare

*Vår värld må vara tung och grå och full av fel och brister,
men vi har ändå inte lov att vara pessimister.
För om det ska bli bättre, vi måste hugga i
och sträva efter att vi själva bättre människor bli.*

*Visst är vi väl på många sätt rätt olika varandra,
den ena är ju aldrig en kopia av den andra.
Men om vi kunde lära oss varandra att förstå
blir vägen mycket lättare, där vi tillsammans gå.*

*Och har man blott förståelse så kan man acceptera,
att åsikter och tro och seder kunna variera.
Till rikare gemenskap vi skulle ha en chans
om vi kunde visa lite mera tolerans.*

*Utöver alla gränserna vi sträcker våra händer
till alla Inner Wheelare i jordens alla länder.
Fast vänskap ej kan tvingas fram, så kan den säkert gro
om den goda viljan blir en fyrbåk för vår tro.*



*President Maj-Britt Larsson och
Charterpresident Ingegerd Holmberg*

LANDSKRONA CITADELL IWC HAR FIRAT 25 ÅR

Landskrona Citadells IWC firade sitt 25 års jubileum i slottsmiljö på Örenäs Slott onsdagen den 17 september.

Vi började med mingel i slottsträdgården i ett strålande väder med utsikt över vackra Öresund. Därefter intog vi en härlig måltid i slottets veranda. Bertil Edpalm underhöll oss med njutbar musik på flygeln och med små anekdoter om sitt liv inom musiken. Ingegerd

Holmberg klubbens charterpresident delade med sig av minnen från klubbens 25-åriga historia.

Nuvarande president Maj-Britt Larsson hade nöjet att hälsa tre nya medlemmar välkomna till vår klubb. Vi hade även ett lotteri som inbringade 2010 kronor, vilka vi skänker till Bröstcancerföreningen Pärlan i Landskrona.

Ingrid Hofmann ISO

SKÖNSÅNG I LUDVIKA

Ludvika Inner Wheel hade vid sin decemberträff besök av Maria Keohane, som berättade om sitt liv som operasångerska och sopran. Maria är född i England där hennes mamma arbetade och där hon träffade Marias pappa, som var irländare, därav namnet Keohane. Föräldrarna separerade när Maria var tre år och mamman och Maria bosatte sig i Sverige. Efter gymnasiet arbetade Maria på Falu djursjukhus. Hennes stora intresse var och är hästar, och hon tänkte bli veterinär. Men musiken hade tidigt kommit in i hennes liv. Hon sjöng i Smedjebackens kyrkokör och i en musikal. Erik Svensson, kantor i Smedjebacken, övertalade henne att provsjunga på Musikkonservatoriet i Falun. Hon kom in och gick där i tre år. Därefter följde fyra år på musikhögskolan i Malmö och tre år på den attraktiva Operahögskolan i Köpenhamn med elever från hela världen.



Maria Keohane

Idag försörjer sig Maria som operasångerska och åker runt i Europa, men även i Australien och Asien, exempelvis Japan. Avslutningsvis sjöng hon en sång av Per-Erik Moreus med egen text. Fantastisk bra., enligt damerna i publiken.

Anita Lorentz, sek.

LIDKÖPING IWC

firade den Internationella IW-dagen på Garströms Café där femton medlemmar och två gäster hade samlats. Under vår trivsamma café-stund berättade Lena Petruson om en bok som hon varmt rekommenderade, "Igelkottens Elegans" av Muriel Barbery. Bokens handling är

förlagd till Paris och huvudpersonen är en kvinnlig portvakt. Ytterligare två centralpersoner finns med och det är relationen mellan dessa tre som skildras i boken. Läs den!

Presidenten avslutade när stämningen var hög, "man ska bryta upp när det är som roligast", genom att tacka alla närvarande och släcka vänskapens ljus.

Marianne Bäck, sek.

SANDVIKEN IWC - 40 ÅR

Novembermötet blev något speciellt för Sandviken Inner Wheels damer, eftersom man firade 40-årsjubileum. God mat och dryck, tal, gratulationer samt sång och musik och en stor uppslutning av gäster gjorde det hela extra festligt. Sammanlagt 42 personer, inklusive Rotarypresidenterna från Sandvikens två Rotaryklubbar och gäster från Falun hade samlats för att fira jubilarerna. Festen inleddes med ett glas bubbel och därefter kom krämig svampsoppa, kalvytterfilé, hjortronsorbet och kaffe med tårta, allt serverat på ett sätt som gav glans åt kvällen. Till det bjöds på musikunderhållning av tre f d elever från Sandvikens musikskola. De hade tydligt informerat sig om klubbens och publikens ålder och damerna kunde nynna med i ett antal kända 70-talslåtar.

Gun-Britt Carlson gav därefter en återblick på klubbens historia. Det hela började med en lunch 1974 där värdinnan berättade om Inner Wheels verksamhet. Gästerna blev intresserade, och Gun-Britt och fem andra damer bildade en interimstyrelse. Invigningen skedde i Sandvikens kyrka med efterföljande fest på ett av stadens hotell. Ytterligare en av medlemmarna i klubben i dag, Anna Edin, var också med ända från start. Sex medlemmar 1974 har under de 40 åren ökat till över 40, och vad kunde passa bättre att fira dagen

med än att välkomna tre nya medlemmar: Ulla Mueller, Berit Kvarnlöf och Christina Sundbom.

Många ville gratulera. Kerstin Jonsson, vår rådsresident, överlämnade en bok om vänskap, Lena Blom, vår distriktsresident, gratulerade från distriktet med tre ljusstakar avsedda att användas vid den s.k. ljusceremonin. Stakarna invigdes av past president Mai Lender Jänes, nuvarande president Berit Stenmark och vice president Ulla Åhlén Berg. Slutligen läste Mai Lender Jänes upp de gratulationsbrev och gratulationskort som kommit till den klubben.

Agneta Rudsänger, sek.



F d elever från Sandvikens musikskola stod för underhållningen.

INNER WHEELS PROJEKT

NARKOTIKASÖKANDE HUNDAR

Narkotikasökshundsprojektet i Inner Wheel har fått ett meddelande från Tullverket att alla hundar från och med nu ska grundutbildas som kombinationshundar, det vill säga sökhundar för narkotika, vapen och ammunition.

En sammanställning har gjorts av Ann Brinck. Hon arbetar vid Nationella Specialist Sökhundsverksamheten. De håller till vid Backgården Rosenbergs slottsområde, Rosenberg Sigtuna. Där konstateras att Tullverket under 2014 haft 18 hundar som donerats av Inner Wheel i tjänst. De är alla narkotikasökhundar och sju av dessa är dessutom tränade för vapen- och ammunitionssök.

”Våra” Inner Wheel hundar har under 2014 medverkat till 614 narkotikabeslag. Om man räknar om det till värdet av beslagen i samhällsnyttovärde motsvarar det 470 925 607 skr. Som jämförelse är Tullverkets alla hundars samhällsnyttovärde 555 220

541 skr. En av våra hundar har även bidragit med ett beslag av vapen samt ammunition.

Samhällsnyttovärdet beräknas efter vad det ”elände” av den narkotika som beslagtogs skulle ha kostat i form av polis, tull, rättsväsende, fängelse, socialtjänst med mera. Och framför allt det lidande som de drabbade familjer, nära och kära skulle ha drabbats av. Listan kan göras lång.

I IW-Nytt nummer 14 2014 berättades om vår hund Zack som blev Årets Narkotikasökhund. I den artikeln kan man också läsa att 58 hundämnen har Inner Wheel finansierat och idag finns 23 hundar i tjänst. Ett tackbrev från Tullverket fanns också med i detta nummer av IW-Nytt.

Under 2014 har hundarna Balder 10 år pensionerats, Qvittra och Kerstin slutat sina dagar på grund av sjukdom. Under 2015 har Abbe 10 år också gått i pension.



Två hundar har certifierats för narkotikasök under 2014/15, Atlas stationerad i Stockholm och Vilse stationerad på Arlanda. Tre hundar håller för närvarande på att utbildas, Storm i Malmö, Pepsi i Göteborg samt Daisy i antingen i Malmö eller Helsingborg.

Tack för förtroendet SIWR att jag fick bli projektansvarig för vårt nationella projekt Narkotikasökande hundar, det gläder mig mycket. Mitt intresse för det här projektet är mycket stort eftersom det gagnar hela vårt land.

Gun Sjöblom-Sandberg

VI MINNS

D 232	Ulla Lindbom	1985 - 2014	Sundsvall-Skön-S:t Olof
D 233	Agneta Nerell Ingegerd Schmidt	2007 - 2015 1989 - 2014	Falun Falun
D 234	Ingrid Hemmingson Ulla Ljungström	1964 - 2015 1992 - 2015	Karlstad Örebrohus
D 235	Monika Andrén Margareta Sollenberg Elisabeth Nyberg Margareta Strandell Eva Ehrlén	1960 - 2014 2008 - 2015 1998 - 2015 1980 - 2015 1971 - 2014	Enköping Enköping Katrineholm Stockholm Västra Södertälje
D 236	Margareta Henrikson	1985 - 2014	Borås-Sjuhärad
D 239	Britta Gustafsson	1980 - 2014	Staffanstorp
D 240	Brita Lindqvist Jonsson	2010 - 2015	Bromölla-Sölvsborg
D 241	Marianne Brandt Brita Qvinth Dagny Tengfeldt	1984 - 2014 1963 - 2014 1963 - 2014	Linköping Västervik Västervik

KVINNOJOURN FÅR TILLSKOTT PÅ 7800 KRONOR AV INNER WHEEL KARLSHAMN

Studiebesöket hos Jepssons Bil i Karlshamn med VD Anna Lindqvist som värdinna, lockade många IW damer med män och ytterligare några andra gäster. Så var det 52 glada och intresserade personer, som välkomnades med drink och tunnbrödsrullar i den stora lokalen, där allt var väl förberett för de många gästerna.

Kerstin hälsade alla välkomna och kunde meddela, att Jepssons Bil med sin VD Anna bjuder oss till mat och dryck och de 7800 kronor, som de närvarande betalat för månadsmötet, oavkortat kan ges vidare som gåva till Kvinnojournen i Karlshamn.

Elisabeth Sane, D.red.

LIGHT THE PATH

Höganäs IWC fick under hösten möjlighet att göra en insats för en del, av de till vår kommun, främst från Syrien, nyanlända asylsökandena. Samtidigt kändes det bra att kunna agera i linje med världspresidentens motto. På ett klubbmöte gjordes en insamling främst för inköp av blöjor. Givmildheten var stor. Pengarna räckte förutom till inköp av åtta paket blöjor även till en inbjudan om två mindre utfärder. Den första gick till Tropikariet, en spännande anläggning med exotiska djur i naturlig miljö. Vi blev en grupp på 17 personer inkl. tre medlemmar som åkte iväg med bussen till Helsingborg. Ett av samtliga mycket uppskattat besök. Inan vi skildes åt fick alla barn en Bamse-tidning, som introduktion till utflykten veckan därpå. Då åkte vi till Vikens bibliotek och det trevliga Bamse-rummet där. Tyvärr lockade inte detta besök alls lika många. Vi tre medlemmar bjöd denna gång även på medhavd fika. Genom kontakt med en av våra lokala tidningar



kom en reporter och gjorde ett fint reportage, där även vår klubb fick ett positivt omnämnande. Besök avslutades med att barnen som minne fick några böcker från bibliotekets loppishylla med sig hem.

*Gull-Britt Sjöström, Gunnel Lundahl
och vid pennan Anita Lindberg*

INTERCITYMÖTE I NYKÖPING



Vi var sammanlagt 49 personer (19 medlemmar från Öster IWC med 4 gäster, 20 medlemmar med 6 gäster från Nyköping-Oxelösund IWC) som träffades hos Lena Wallin på Tingshuset. Inner Wheel Nyköping Öster var värd för mötet. Inner Wheel-dagen, som infaller den 10 januari varje år, uppmärksammades särskilt.

Kvällens talare var Ishrat Hossain, 19 år, och tidigare Rotarystipendiat. Ishrat är bördig ifrån Bangladesh och kom till Sverige tillsammans med sin mamma och syskon i femårsåldern. Hon tog studenten 2014 i Nyköping och läser till biomedicinsk analytiker vid Uppsala universitet.

Ishrat inledde med att berätta om sin barndom; en gripande historia om hur det är att vara barn i ett nytt land med en förälder i dåligt skick.

Ishrat är engagerad i ett barnhem i Bangladesh. Redan som gymnasist började hon med att samla in pengar för att hjälpa barnen. Hon besöker barnhemmet vart annat år.

Förhållandena på barnhemmen är svåra och som givare behöver man vara alert, så att de gåvor man har, fördelas jämt mellan barnen.

De barn, som bor på barnhemmet, har olika bakgrund. Ishrat berättade om Rasel, en pojke på 7 år, född på en sop-tipp. Han känner ett stort ansvar för att försörja sin mam-

ma. Shammi, en flicka på 9 år, är uppvuxen på ett annat barnhem och som hon blev utslängd ifrån när hon var sju år. Hon försörjde sig på att sälja blommor innan hon kom till det barnhem som Ishrat är engagerad i. Eftersom Shammi inte vet riktigt när hon är född så har Ishrat gett henne en alldeles egen dag, nämligen 26 juni. Rehan, är 10 år och tar ansvar för sig själv och för sin lillebror lillebror Rohan 11 månader. Rehan och Rohan har flytt ifrån sitt fosterhem på grund av att de miss-handlades där.

Ishrat kommer att fortsätta att stödja barnen vid barnhemmet även när hon är klar med sin utbildning. Kvällens insamling går till Ishrats barnhem.

För den som vill läsa mer om Bangladesh gavs tips om Helena Torfinns "Innan floden tar oss". Boken handlar om SIDA's arbete i Bangladesh.

Klubbpresidenterna tackade Ishrat med en ros.

Anne-Marie Norén Offerman, sek.

Foto: Lena Wallin



SKÖVDE IWC - OM LIVET I LIBYEN

Kvällens föredragshållare var Roland Gustavsson, som under tre år var arbetsledare i det svenskägda företaget Condrill som borrade efter vatten i Libyen. Landet ligger på Afrikas medelhavskust, gränsande till Alger i väster, till Egypten i öster och till Niger och Tchad i söder. Cirka 90% av landet består av öken och befolkningen är samlad i norr utmed kusten. På 1950-talet upptäcktes olja och man kom igång med en betydande oljeproduktion. Roland berättade och visade bl.a bilder från oljefälten med borrhorn, cisterner, pipelines och ökenvägar som inte hade vägs skyltar utan utmärktes med oljefat. De flesta arbetarna var filippinska gästarbetare, man bodde i husvagnar, hade tillgång till både tv och internet. Gadaffi styrde landet med järnhand, islam var helt dominerande och omfattade hela ens liv och tänk. Bön fem gånger om dagen och den viktigaste var fredagsbönen kl.13. Familjen skyddade kvinnan, som oftast inte visade sig offentligt,

pappan och bröderna bestämde vem hon skulle gifta sig med och många gånger blev det kusningifte. En man fick ha fyra hustrur men hade vanligtvis två. Sjukvården var gratis men ganska undermålig och de som hade råd kunde skaffa sig universitetsutbildning i Malaysia. Roland var aldrig inbjuden till något libyiskt hem utan fick träffa sina manliga bekanta på olika näringsställen. Alkoholhaltiga drycker var absolut förbjudna och under fastemånaden Ramadan tog många semester, sov på dagarna och åt på nätterna. I och med "Arabiska våren 2011" utbröt kaos och inbördeskrig och många gästarbetare tvingades lämna landet.

Det var en upplevelse att få ta del av Rolands lärorika föredrag och fina bilder från detta ökenland och han avtackades med en stor applåd och vår IW-ros.

Inga Tengström, sek.

FRISKVÅRD OCH KINESISK MEDICIN HOS FALU INNER WHEEL

Föredragshållare vid Falu Inner Wheels novembermöte var Anki Allard, som framförallt ägnar sig åt friskvård. Hon är ursprungligen Faluflicka och har kommit tillbaka till våra trakter efter en lång utbildning utomlands. Hon har en holistisk syn på människan, d. v. s. hon ser helheten, både människans yttre och inre. Vad hon vill åstadkomma är att frigöra individens egna krafter för bota smärta och kanske sjukdom.

Hon började som massör men ville lära sig mer för att hitta metoder att befria från smärta. Hon utbildade sig till akupunktör, äkta kinesisk akupunktör. Hon praktiserade i Kina och såg hur man där både kunde använda den egna uråldriga medicinen och samarbeta med västerländsk skolmedicin. Inom den kinesiska medicinen arbetar man med chi, med meridianer (energibanor) och med yin och yang (aktivitet och vila).

I sitt arbete använder hon sig av Feldenkreispedagogik, uppkallad efter den man som fann ett nytt sätt att behandla smärta. Han var från början ingenjör men efter en skada valde han rörelse istället för operation. Principen är ATM – med vetenhet genom rörelse. Metoden kan användas på hela kroppen och används bl. a. för rehabilitering av idrottsmän.

Ingrid Melin, ISO



TRANÅS IWC

På julmötet återkopplade vår president Ulla Wigren till vårt oktobermöte då vi fick höra om Filippinerna och den svåra katastrofen där för ett år sedan. Vi anordnade ju ett lotteri då och det inbringade 1 700 kronor som Nimfa och Ofelia, gäster hos oss även på julmötet, kunnat vidarebefordra till Bariis för ett hjälpprojekt de driver där. Undertecknad kunde via foton Nimfa fått, förmedla såväl ett tack från rektorn på skolan i Bariis, som foton av det Tranås IWC bidragit till; tak till ett auditorium och cementbänkar för barnen att sitta på. Filippinerna drabbades just i dagarna för vårt julmöte av ännu en orkan och Nimfa kunde meddela att skadorna denna gång var mindre i Bariis och att cementbänkarna och taket klarat påfrestningarna den här gången.

Katarina Hoffmann, sek.



Gabriel Vinegas

6 hours ago

A million thanks to the Inner Wheel Tranås Organization Thru Ofelia Junglander and Nimfa Olingay Holm for donating P10,000.00 for the mini-auditorium of the Barlis Elem.School.This P10,000 was used for the chairs(cemented) along the side of the auditorium..Almost 80% completed na an mini-auditorium/multi-purpose hall of the school.Thank you so much!!!

BOKTIPS FRÅN KALMAR IWC

Vår värd för kvällen, Katarina Jeansson, hälsade oss också välkomna till detta bokprat. Hon började dock med att presentera ett spel, som hon trodde skulle locka alla i familjen, "När då då?" Och lockande lät det!

Och så kom böckerna – en salig blandning! Barnböcker, vuxenböcker, komik och tragik, äventyr och matlagning, gammalt och nytt. Många av dem lockade åtskilliga av oss: Jag heter inte Miriam (Majgull Axelsson), De dunkla butikernas gata (Patrick Modiano, Nobelpristagare 2014), Bombmannens testamente (Lena Ebervall & Per E Samuelsson), Tänkebok för glada gubbar (Dag Ahlander), Liv till varje pris (Kristina Sandberg), Expe-

ditionen (Bea Uusma), Fyren mellan haven (M.L. Stedman), Låna är silver – råna är guld (Catharina Ingelman-Sundberg) för att nämna några.

Barnen och ungdomar kan tänkas önska sig exempelvis Brandkårs mysteriet (Martin Widmark), En stackars liten haj (Mårten Sandén), Nidstången (Åsa Larsson m fl), Djungelboken (Rudyard Kipling), Barbro's bästa (Barbro Lindgren).

Till köksregionen! Där finns i år till exempel Mannerströms färs (Leif Mannerström) och Birgittas bästa (Birgitta Rasmusson).

Den vackraste boken är nog Lars Lerins Naturlära!

Hélène Landgren, sek.

SMYCKEDESIGN HOS ANNA VIKTORIA I DVÄRSÄTT

I november träffades Mörsil Åres IW-damer hos Anna Viktoria i Dvärsätt. Viktoria tog emot i sin vackert belägna lokal på gården och berättade sedan om sin verksamhet. Hon är från Dalarna och flytten till Jämtland berodde som så ofta på kärleken.

Hon startade sin verksamhet 2006. Idag har hon flera säljare och också ett team som på konsultbasis hjälper henne med bl.a. webben, foto och marknadsföring. Hennes produkter har stilren design med främst dalahästen, renen och älgen som motiv. Den senaste produkten är smycken med dalahästen i guld, silver och brons. Det ska kännas som "A touch of Scandinavia" och hon vill att detta ska gå som en röd tråd i varumärke, distribution och slutprodukt. Produkterna köps in främst från Sverige men även från fabriker i Portugal, England, Estland och Kina. Alla tryck på textil görs på Frösö Handtryck.

Att få ut ett nytt varumärke tar tid, men idag är Anna-Viktorias väl etablerat. Försäljningen görs på mässor men också genom direktkontakter. Produkterna finns idag bl.a. i inredningsbutiker och souvenirbutiker, på fjällhotell och flygplatser. De går även på export till Norge, England, Schweiz, Australien och Japan och man hittar dem också i Skandinavienbutiker i många länder.

Ingalill Lundbag, sek.



SÖDERTÄLJE IWC FIRAR 50 ÅR MED EGEN KOKBOK

Södertälje Inner Wheel har firat 50 årsjubileum i nov 2014. Längre har vi förberett och planerat—redan i mars började vi fundera över att göra något "alldeles speciellt" och dåvarande presidenten Meggi Bergström sade: "men kan vi inte samla ihop klubbdamernas bästa eller bästa recept och göra en kokbok?!"

Sagt och gjort, efter presentation på ett månadsmöte blev alla ivriga, dök i sina och mammas-mormors-svärmors ärvda gamla samlade recepthögar. Till många recept bifogades fina berättelser om deras historia. Meggi Bergström och Marianne Wahlqvist samlade in och har sedan ägnat otaliga timmar åt att sortera, renskriva och göra layout. Till deras hjälp kom så småningom Paula Engkvist på Engkvists tryckeri. Boken

illustrerades med härligt mustiga akvareller av klubbmedlemmen och konstnären Gudrun Engström.

Den 22 nov. var det så dags för Jubiléet på Igelsta Gård i Södertälje. 37 glada gäster mellan 20 och 93 år strömmade till och efter visning av det fina gamla huset som numera ägs av Frimurarna satte vi oss till vackert dukade bord, smyckade med höstlöv och blommor. Rotaryklubbarna i Södertälje, som varit goda uppmantrande stöttepelare genom åren, var representerade och gratulerade klubben med generösa gåvor till "Polio Plus" och Tullverkets narkotikahundprojekt. Vår distriktspresident Christina Persson höll tal, tackade för maten och överlämnade tre glasljusstakar att tända våra klubblys i för dåtid, nutid och framtid.



Stämningen var hög och till kaffet blev det lottdragning från ett ymnigt presentbord. Därefter följde musik. Bröderna Viktor och Gustav Renberg underhöll med smittande glädje med sång, synt och gitarr och "gamla godingar" från 60-talet. Alla trivdes så mycket att vi drog långt över den bokade tiden.

Karin Håkanson, president

BOLLNÄS EDSBYNS DAMER TAS MED PÅ PILGRIMSVANDRING

Vid Bollnäs Edsbyns novembermöte berättade komminister Åsa Tollén om sina vandringar på Pilgrimsleden "El Camino". Hon har vid tre olika tillfällen vandrat tre olika avsnitt av leden, som sträcker sig från en liten stad i Frankrike till Santiago de Compostela i Spanien, där Aposteln Jacob är begravd. "El Camino" är ungefär 80 mil lång och går över Pyrenéerna, fortsätter sedan över vinodlingar, fält och skogar, genom byar och städer. Rastplatser för pilgrimer finns för en billig penning i sovsalar i härbergen, där man rullar ut sin sovsäck och sköter om sina fötter. För att ha rätt att nyttja härbergena krävs ett pilgrimspass, som bör vara det första man skaffar sig inför vandringen.

Leden är enligt Åsa otroligt vacker, men man får vänta sig alla slags väder och man har bara med sig det man kan bära på ryggen. Här vandrar människor från hela världen och har så gjort i alla tider. Vår Heliga Birgitta vandrade här



med sin make Ulf. Anledningarna att man vandrar är nog lika många som vandrarna. Friheten, monotonin och rytmen i vandringen, tankar som kommer och går, möten med människor. Åsas berättande gav många av oss en tanke att "detta skulle jag också vilja göra". Sedan kan man fundera över om vägen eller målet är det viktigaste.

Åsas önskan var att hennes arvode skulle gå till något gott ändamål, så de insamlade pengarna gick till "Garissa".

Birgitta R Mårtensson, sek.

STIG FREDRIKSSON GÄSTAR STOCKHOLM NORD ÖSTRA IWC

Vi kände oss mycket gynnade, som åter fick glädjen att lyssna på Stig Fredriksson. Hans föredrag hette Vart går Ryssland under Putin? och han deklarerade inledningsvis, att han inte skulle säga så mycket försonande om Putin. Han tycker att utvecklingen i Ryssland går åt fel håll. Samma uppfattning har den länge för pengatvätt fångslade men nu frigivne affärsmannen och ägaren till oljebolaget Yokos, Chodorkovskij, som arbetar för en demokratisering av Ryssland med blicken framåt. Föredragshållaren har haft mailkontakt med honom när han var fångslad. Putin däremot står för sovjetisk nostalgi och utveckling bakåt till tiden före Sovjetunionens upplösning.

Putin kom ur enkla förhållanden, bodde i gemensamhetslägenhet och hade en äldre bror som svalt ihjäl. Han fick sköta sig själv mycket under barndomen i Leningrad och satte tidigt upp målen att gå i skolan, läsa juridik och gå in i KGB. Han beskrivs som känslökall, beräknande och med strävan att vara i centrum. Margot Wallström har sagt att han har de kallaste ögon hon någonsin har sett. Tidigt lärde han sig gatans språk och hans tal är ofta fyllda av vulgära uttryck - ofta sexuella. Han blev övers-teljtnant och tjänstgjorde 5 år i Dresden, men fick inte hjälp från Moskva vid ett östtyskt angrepp och det gjorde honom mycket besviken. Stig framhöll att ingen vet vad som rör sig i huvudet på Putin. I KGB tränades han till att manipulera, ljuga, dupera sin omgivning samt aldrig avslöja något. Hans kontrollbehov är stort. Med pengar stöder han högerextremistiska grupper i Europa. Man vet mycket litet om hans privatliv. Det sägs att han är världens rikaste man. En tidning som skrev om honom



Stig Fredriksson signerar sin bok

och en kvinna, som det ryktas att han har barn med, fick upphöra helt.

Putin skulle helst vilja att de 23 miljoner ryssar, som nu befinner sig utanför Ryssland efter Sovjetunionens upplösning kommer tillbaka. Han har annekterat Krim och vill göra allt han kan för att ställa till det för Ukraina, så att de inte kan gå med i EU. Han har lojala personer omkring sig, men hans ställning är inte så stark som det verkar. Stagnationen i rysk ekonomi på grund av sjunkande gas- och oljepriser började ganska snart efter Putins tillträde. Sedan 2012 har Ryssland en negativ tillväxt och näringslivet utöver gas och olja har inte uppmuntrats. Putin skär ner på de offentliga utgifterna men inte på militären, och det är risk att han stöter sig med medelklassväljarna.

Efter det intressanta föredraget blev det många frågor om bl.a. Nato, Ukraina och inställningen till USA och u-båtarna i Stockholms skärgård. Vår president tackade vår föredragshållare varmt. Hans bok "Oligarken mot Presidenten", kampen mellan Chodorkovskij och Putin kunde inhandlas.

Elisabeth Lindmark

MARIEHAMN INNER WHEEL CLUB

firade Inner Wheel dagen med gemytlig lunch i Restaurang Nautical.

Klubben har i år 45-årsjubileum - klubben startades i mars 1970 av Charterpresident Rakel Lindroos.

Vice President Bördis Jansson var värdinna för IW-firandet och hon inledde med att hälsa alla välkomna och tände därpå de tre ljusen som symboliserar Inner Wheel dåtid, Innevarande Inner Wheel-år och Inner Wheels framtid. Klubbmästare Anna-Lena Dreijer framförde hälsningar från medlemmar som var förhindrade att delta, - och på så vis omslöt alla medlemmar i gemenskapen. Till vänster i bild Arla Carlstedt.

Livfullt diskuterande kring bordet föregick och fort-



satte även under och efter den synnerligen delikata lunchen som serverades. Stämningen var hög och den glada sammankomsten avslutades med att gemensamt sjunga Inner Wheel Sången varefter deltagarna bröt upp.

Lillemor von Köhler, sek.

STOR FEST DÅ HALMSTAD TYLÖSAND FIRADE 40-ÅR

Halmstad-Tylösandsklubbens 40-årsjubileum lyste upp i det mörka december, då vi firade på Hotel Tylösand. Kvällen inleddes med bubbel och mingel kring en utställning med Charterbrevet från 1974, foton, tidningsurklipp mm. De flesta medlemmarna hade hörsammat inbjudan och flera kom i hembygdsdräkt.

Efter välkomstkål av klubbpresident Binnie Wetterlundh, inledde chartermedlem Christina Löfgren med att berätta om de 25 första åren i klubbens historia och läste Charterpresident Margareta Frieds krönika på vers, som skrevs till 25-årsjubileet. Birgitta Brofelth, som var klubbpresident då berättade om hur vi firade den festen. Avslutningsvis fortsatte Kristina Holm i Margareta Frieds anda på vers om åren mellan 25 och 40.

Överraskningen för oss alla var de två duktiga eleverna Julia Nylander och Ted Sörensen, från Kulturskolan, som framförde kärlekssånger så proffsigt.

Avslutningsvis kom spontana tal från medlemmar sen 1974. Lycka till och tacktal hölls av past Distriktspresident Margaretha Warnholtz (även klubbmedlem), som överlämnade en

gåva till Läkarbanken från D 240. Gåvor till Läkarbanken inkom även från Svenska Inner Wheelrådet och Tylösands Rotaryklubb.

Mycket nöjda över såväl arrangemang som måltid, kände vi alla en stor glädje över att vara en kugge i Inner Wheelhjulet.

Birgitta Brofelth, v. president



Klubbpresident Binnie Wetterlundh hälsar välkommen

RAPPORT FRÅN INNER WHEEL DUBAI

Det är spännande och givande att vara med i en klubb med helt andra förutsättningar än vi är vana vid.

Nu har jag träffat mina vänner i Dubaiklubben i två år. Vi är den enda klubben i Förenade Arabemiraten och tillhör därför inget distrikt utan går direkt under International Inner Wheel.

Klubben består av indiska kvinnor och så jag, som utgör ett exotiskt inslag i detta sammanhang. Då klubben bara har en tre år på nacken och ingen annan klubb att titta närmare på så kan det bli lite famlande ibland vad man ska ägna sig åt.

Men vi försöker att träffas en gång i månaden, antingen hemma hos någon medlem eller, under vinterhalvåret då vädret är behagligt, ute i en park. Mötet börjar alltid med en "Inner Wheel bön", där vi läser upp vad föreningen står för och vad man ska tänka på för att leva upp till mottot. Därefter följer möte med ordentlig agenda och så avslutar vi med olika medhavda indiska smårätter. Och det kan vara spännande kan jag lova. Numera brukar de peka på vad jag kan äta. This is not so spicy for you Kerstin, säger de och så skrattar man så man kiknar.

Sista projektet vi skänkte pengar till gick till en skola i In-



dien. Den lokala klubben där försåg skolan med ett vattenfilter och då stöttade vi dem. Sedan är det flera medlemmar som på egen hand hjälper till på olika sätt. Vålgörenhet är en självklar del i livet i många länder här.

Dubai är ju ett populärt resmål och därför dyker det då och då upp någon IW-medlem eller delar av en klubb som vill träffa representanter för vår klubb och dela flagga. Flaggbyte är viktigt. Kan vara något att tänka på för oss i Sverige som väl nästan lagt av med den seden?

MEN, det mest spännande som hänt är att vi precis haft besök av självaste Världspresidenten, Abha Gupta. Hon deltog i vårt möte, vi fick sitta med henne och diskutera IW-frågor. Årets president är en fantastiskt klok och behaglig person. Så det är bara att gratulera den som åker till Köpenhamn i maj och får höra henne där.

Många hälsningar till alla IW-vänner i Sverige

Kerstin Moldén

ANNA-LISA HULTGREN I VISBY 100 ÅR DEN 20 JANUARI 2015



Anna-Lisa har varit innerwheelare i 50 år.

Hon var president 1981-1982 och har varit klubbmästare ett antal gånger. Bl.a. engagerade hon sig i sommarluncherna för innerwheelare som kom till Visby på sommaren.

Lunchen hölls samtidigt som herrarna hade sitt Rotarymöte, dock i en annan lokal på Visby Stadshotell.

Hon deltog i en resa till Visbyklubbens engelska vänklubb och paret hon bodde hos gästade sedan Anna-Lisa och hennes make i deras hem i Visby.

Anna-Lisa engagerade sig när distriktsmötet var förlagt till Visby. Hennes recept för att bli 100 år är; Var glad, positiv och hjälpsam och vara noga med motionen!

Anna-Lisa har spelat golf sedan Visby golfklubb startade 1958. Hon var också en hängiven tennisspelare!

Anna-Lisa bor sedan tre år tillbaka på ett bra äldreboende i Visby och är fortfarande pigg, det kan vi intyga som var med på 100-årsdagen! På bilden ses Anna-Lisa omgiven av sin familj.

Anita Keinonen, president

NYA OCH NYGAMLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA

D 232	Kerstin Gradin Vera Moberg Jeanette Holmgren Allocco Astrid Nylund Söderström	Sollefteå Sollefteå Boden Boden			
D 233	Bibi Eriksson Gunilla Nordström Eva Önneby Siw Åsberg	Falun Falun Falun Sandviken		D 238	Seval Taskin Gunilla Alm Backman Christina Gustafsson Margareta Hagberg Britt-Marie Wijk Hjördis Larsson-Valkema Marianne Claesson Barbro Berg Ribert Mona Gustafsson Maria Nimstad Shake Khachatryan
D 234	Monicha Andersson Margareta Jonsson Margareta Bjurklo Cecilia Nedéus Moa Sundin Ulla-Britt Wahlström Elisabeth Arvidsson Katarina Almqvist	Hagfors Hagfors Karlstad Karlstad Karlstad Karlstad Kristinehamn Örebrohus		D 239	Anne Dowler Lillemor Arenhag Jill Hilford Eva Bergström Viviann Fröberg Barbro Fahl Gunilla Rosman Mona Erlandsson Christina Engström Yvonne Palmquist Birgitta Tullberg
D 235	Birgitta Andersson Monica Andersson Carla Toll-Magnsjö Gia Åkerlind Margareta Ringmar Lotta Höök Christina Julin Marianne Scheibel Christel Naeslund Christine Valleskog Elisabeth Lindberg Vivian Svensson	Enköping Enköping Enköping Enköping Katrineholm Sigtuna-Arlanda Sigtuna-Arlanda Stockholm Ekerö Stockholm Ekerö Stockholm Nord-Östra Stockholm Västra		D 240	Lena Oredsson Anne Ferry Kerstin Nilsson Åsa Prytz Eva Johansson Ann-Britt Svensson Susanne Adamsson Ulla Gustafsson Ingbritt Irhammar
D 236	Lena Jäderström Inger Kraft Siv Lundgren Berit Winstedt <i>nygammal</i> Marga Ekberg Britt-Marie Hagberg Stina Hultgren Ann-Brit Oseland Karlsson Birgit Ståhlbom	Alingsås-Lerum Vårgårda Alingsås-Lerum-Vårgårda Alingsås-Lerum-Vårgårda Göteborg Södra Kungsbacka Strömstad-Tanum Strömstad-Tanum Strömstad-Tanum Strömstad-Tanum		D 241	Sofia Edström Elisabeth Palmqvist Else-Marie Selander Ann Arvidsson Ing-Marie Lagergren Lena Åkerlund
					Strömstad-Tanum Eksjö Eksjö Eksjö Eksjö Gislaved Jönköping Jönköping-Huskvarna Lidköping Skövde S:ta Elin Vetlanda Eslöv Helsingborg Helsingborg Helsingborg Kärnan Landskrona Citadell Malmö Skurup Staffanstorp Ystad Ystad Ystad Bromölla-Sölvesborg Båstad Halmstad-Tylösand Ljungby Kristianstad-Hammarshus Osby-Broby Ängelholm Luntertun Ängelholm Luntertun Ängelholm Luntertun Kalmar Kalmar Kalmar Vimmerby Vimmerby Västervik

NYKÖPING OXELÖSUNDS NOSTALGIKVÄLL PÅ KÄLLAN, JOGERSÖ

Vi samlades en tisdagskväll för att ta del av gamla minnen från vår klubbs 55-åriga historia.

Gun Cederbaum, Christina Hörnfeldt och Margareta Jender hade noga förberett programmet genom att gå igenom gamla handlingar och foton. Flera närvarande medlemmar fyllde på med sina egna minnen. Margareta projicerade bilder, som hade sammanställts till vårt 50-årsjubileum. De hade också tagit med arkiverade handlingar och fotoalbum för oss att bläddra i.

Vår klubb, som från början hette Nyköpings Inner Wheel Club, bildades 23 april 1959, 10 år efter den första svenska klubben. Årsavgiften var 20 kronor, och styrelsen skulle bestå av 6 medlemmar. Mötesdag var torsdag (varannan kväll och varannan lunch. Tilltalsnamnet var DU.

Dagny Forsselius var charterpresident och en mycket aktiv, humoristisk men respektingiv ande person. Hon var också distriktspresident, och hon höll tal på Convention i Haag 1970. Sista gången hon deltog i ett klubbmöte var 2004, då hon var 96 år gammal.



Charterfesten hölls på Standard Hotell med landshövding och högtidsdräkt utan ordnar. Vid femårsjubileet hade klubben 66 medlemmar. Då fick presidenterna tända var sitt ljus på en tårta, vilket är föregångaren till vår ljuskran vid våra julmöten.

År 1969 firades gåsmiddag med Rotarybröderna i smoking. Två år senare delades klubben, och medlemsantalet gick från 100 till 64 medlemmar. År 1972 besökte världspresidenten Mrs Holland vår klubb.

Sedan har det varit jubileumsfester vart femte år med olika inriktningar. Fram till 1975 ägde alla möten och fester

rum på Standard Hotell, då hotellet lades ned. Julmötena hölls på 1980-talet på bl.a. Stenbrogården och Tovastugan samt S:t Annehus, där styrelse och medlemmar ordnade julbord. Vi gästades av Luciatåg under 7 år på 80-talet. Förr hade vi alltid 3 minuter Inner Wheel på månadsmötena.

Från 1983 började vi fira IW-dagen, alltid 10 januari, med att bl.a. sy ihop stickade lappar till filtar, som skänktes till moder Teresas barnhem (339 stycken) och till barnhem i Lettland 425 stycken).

Christina och Inga-Lill besökte vår vänklubb i Notodden, Norge, och 1984 gästade representanter därifrån oss på 25-årsjubileet. Vi fick då den tre-armade ljusstaken av dem. Nu hade Inga-Lill hälsning därifrån. Klubben består bara av 16 medlemmar. De betalar en årsavgift på 800 kronor.

Vid trettioårsjubileet hade Gunilla Swahn som president inbjudit landshövdingen samt SAS-chefen Jan Carlzon, som skänkte två flygbiljetter till valfri destination i världen. Distriktet ordnade lotteri på biljetterna och pengarna gick till inköp av en narkotikasökhund.

Året 1997-1998 ändrades klubbens namn till Nyköping-Oxelösunds IWC. IW-dagen 2001 bjöd vi in Österklubben första gången (senare år även respektive). Det året berättade Jesper Tengroth om sin tjänstgöring i Afghanistan. Två år senare lyssnade vi på Göran Liljegren från Läkare utan Gränser. Bestående minne: vi fick ta på oss en burka!. Andra program på IW-dagen har varit om upplevelser från Indonesien, om ett barnhem i Moskva, om Sri Lanka, om tjänstgöring för Rotarys läkarbank.

År 2004 firade vi 45-årsjubileum genom att gå på teater, "Rakt upp och ner", med middag på hotell Winn.

Vårutflykterna har gått till alla tänkbara ställen. Löfsta sott, Julita liksom Arkösund båtledes, Björke Vävstuga utanför Finspång är bara några exempel.

Detta är endast axplock från allt vi fick veta, och jag reserverar mig för ev. fel. Många skratt åstadkoms av både historier och inte minst bilder. En mycket trevlig kväll! Tack alla!

Vår äldsta medlem Barbro Ericsson uppvaktades med en blomma inför 80-årsdagen. Och kvällens värdar Gun, Christina och Margareta fick var sin IW-ros, se bilden.

Ingegerd Rudsäter, sek.

HUR MAN KLÄR EN GEISHA

- IW-DAGENS PROGRAM I STOCKHOLM VÄSTRA

Gertrud Tsujita, som varit gift med en japan och i många år bott i Japan, blev tidigt fascinerad av det traditionella japanska bruket hos kvinnor att bära en kimono. Det var ett intresse som hennes man också uppskattade och uppmunttrade. Gertrud hade tagit med sig flera exempel på kimonos som hon fått eller inhandlat och även på Obi - den traditionella maggördeln eller skärpet.

Bruket att bära kimono går långt tillbaka i tiden. Det finns kimonos för alla tillfällen, i många olika kvaliteter och för olika tillfällen. De finaste är gjorda av siden och broderade i utsökta mönster och färger. Till begravning är kimonon svart men för övrigt använder man sig mycket av kontraster, både på själva kimonon och på obin. De är inte tvättbara och lämnas till specialister som sprättar upp kimonon, tvättar för han och syr upp den igen.

De finaste plaggen är handsyddas och mycket dyra i inköp. Kostnaden kan kanske jämföras med vad vi skulle behöva betala för en ateljésydd frackklänning. Tilläggas kan att Obin oftast är dyrare i inköp än själva kimonon. De dyrbara plaggen går därför i arv från mor till dotter och används vid högtidliga tillfällen, men det finns också kimonon för lite enklare tillfällen och även sydda i bomull för vardagsbruk.

Efter denna allmänna inledning började Gertrud att praktiskt visa hur man klär en kimono på en klubbmedlem.

Det går att göra det på egen hand men en påkläderska underlättar proceduren väsentligt! Det finns en särskild utbildning som kan ta tre år för att kunna ha kurser i denna konst och Gertrud har ett sådant diplom som Kimono Advisor. Många japanskor som skall använda sin kimono vid något speciellt tillfälle vänder sig istället till sin hårfrisörska. Denna har ofta ett särskilt rum där hon klär sina kunder. Det kan ta 20 till 30 minuter eller längre och man börjar från grunden.

1. Man börjar med en underklänning i bomull sydd som en kimono. Ärmarna fästs med kardborrband.
2. En specialsydd lång krage, som läggs runt halsen och ner mot bysten och som fästs med påsydda band under bysten och ett som fyller ut svanken bak för att linjen skall bli så rak som möjligt. Bysten skall inte vara alltför platt.
3. Sedan träder man på kimonon som är öppen framtill. Längden regleras så att det övre stycket blir ca 15-20 cm över golvet vid sidan fram. Det underlättar när man går.
4. Nu tar man fram obin som är dubbelsidig och delvis broderad, men med ett obroderat parti. Den är lång 4-6 meter o. 30 cm bred. Den vikts dubbel o. ena delen läggs

snett över en axel. Resten läggs 2 varv runt kroppen. Den lösa änden tas bak och tamparna vikts om varandra och fixeras med ett band. Så tar man en kudde som är 20 cm och fylld med skumgummi. Den läggs bak på obin och knyts fast fram (obs det bandet får ej synas) och täcks av ett avlångt siden stycke ca 20cm bred och 150cm långt. Därefter vikts resten av obin i veck och träs också igenom delen från axeln.

Obin hålls fast med hjälp av snoddar och en knöts fram på livet. Där kunde man fästa ett smycke t.ex. Den snodden skulle gärna vara i en kontrasterande färg. I vecket av obin kan man förvara sin bors tex.

Till denna klädsel kan man ha örhängen och ringar men inga halsband. Jag hoppas att ni som läser detta kan föreställa er det färdiga resultatet som framkallade en mycket varm applåd. Det tog ungefär en knapp halvtimme. Men vår modell Eva-Kristina Portén lät sig villigt hanteras och vridas fram och tillbaka för att alla skulle kunna se, utan att klaga över trötthet.

Wendela Lundh, sek. med bistånd från Gertrud Tsujita



TÄNDSTICKSHISTORIA FRÅN VETLANDA

Gun Burmeister i Mönsterås IWC komponerade IW-tändsticksasken till sin charterfest 1963. Mönsterås hade då en tändsticksfabrik, men den blev nedlagd och frågan uppstod om Vetlanda IWC hade intresse av att göra något av dessa små tändsticksaskar. Kerstin Bouveng, president 1968-69, blev intresserad och informerade oss andra medlemmar vid en indisk afton hos Marianne Elmstedt. Just då var indienprojektet med Malti Rana och Family planning mycket aktuellt. Vi tyckte att det kunde vara en "bra grej" för oss och även andra klubbar, att få in några kronor till ett eget projekt.

Vad kunde vi göra? Jo, vi skulle göra en förfrågan hos alla klubbar i Sverige. Sagt och gjort. Brev sändes och svar kom och vi kunde beställa en första omgång med hjälp av Tändstickan i Vetlanda och Per Åke Karlström.

- 1958 första beställningen av 58000 askar till ett pris av 86 kr per kartong med 1000 askar + moms och frakt. De gick åt som smör i solsken. En liten vinst på 169:16 fick klubben.
- 1969-70 Ny beställning av 51000 askar, men då kostade de 72 kr. Vi hade blivit lite djärvare och gjorde en vinst på 739:64.
- 1971 beställde vi 100 000 till samma pris och fick en vinst på 1065 kr.
- 1972-74 ytterligare en beställning av 100 000 askar till ett pris av 76 kr. Vinsten blev 1100 kr.
- 1975 108250 askar såldes för 97kr per kartong.
- 1976 104000 askar såldes och kostade 109 kr. 2000 skickades till Malti Rana.
- 1980 110 000 nya tändstickor som kostade 117 kr per kartong. Här började de första problemen. Rosen skulle inte vara röd längre utan rosa. Britt Fjellander hade ju tillägnat IW en sång om en röd ros och ville inte att färgen skulle ändras, så rortosen fick fortsätta att vara röd. Inte heller kunde vi få hjälp av Tändstickan att distribuera efter våra listor. Det blev att skriva till och hämta vid Tändstickan och åka till posten. Efterfrågan var fortfarande stor, så ny beställning gjordes.
- 1985 108750 beställdes och priset hade gått i höjden till

259 kr. Vi tog 360 kr. Nu kom ytterligare problem, men det gällde inte priset. Plötsligt blev det explosiv vara för posten. Kartongerna skulle vara annorlunda förpackade, nämligen i plåtlådor! Inte heller fick vi ha kvar dem på Tändstickan, så min källare fylldes och vi smugglade iväg en hel del genom Ulla Geinewall, som då arbetade i Landsbro.

Vetlanda IWC har fått en del av våra tändstickor till försäljning under åren. Nu finns det ett litet lager, som jag håller för klubbens räkning. Det är inte utan att de börjar bli lite unika. De sista pengarna överlämnades vid vårt 25-årsjubileum. Sammanlagt har vi beställt 741 000 askar.

Många har under årens lopp hämtat askarna hos mig. Jag hade en kollega i Helsingborg som danska innerwheelare hämtade hos. Headquarters i England fick askar genom medlemmar som åkte dit. Norge fick per buss till Convention, så även Frankrike och Holland. Kerstin Dahlgrün har hämtat många lådor till Tyskland flera år innan hon flyttade hit. Finland hämtade hos min dotter Christina i Stockholm, USA genom en av de första IW-medlemmarna som kom från Mönsterås (om jag inte minns fel).

Turerna har varit många med många härliga kontakter runt om i världen. Nu är denna historia ett minne blott, men jag vet att Vetlanda IWC fortfarande har ett namn om sig att vara bland de första att arbeta för välgörenhet.

Birgitta Österberg, f.d president Vetlanda IWC



BREV FRÅN KENYA

Nunnan Margarets skyddslingar har skickat oss dessa brev från Kenya.

Gerd Eklund, ISO Stockholm Vä



Distrikt 239 inbjuder till vårens Inner Wheel Golf ! Spelas på ESLÖVS GK den 7 maj 2015



- Spelform:** Poängbogey 18 hål blandade klasser
Avgift: 485;-- kronor (frukost, greenfee, måltid, kaffe, priser)
Anmälan: Senast den 24 april genom att sätta in avgiften på bankkonto i NORDEA 3029 57 11566 OBS !! Ange namn !!
Golf ID och IW-klubb till: Ingrid Hofmann
Mail: ingrid.hofmann@telia.com
Tel: 0708-588046
- Starttider:** Första start är kl. 10.00. Startlista skickas till varje spelare
Restaurang: Kaffe med fralla serveras från kl. 9.00 (ingår i priset)
Efter spel äter vi en gemensam måltid och har prisutdelning

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL EN HELDAG PÅ GOLFBANAN
hälsar

Ingrid Hofmann och Ingelöf Bjärenstam
Landskrona Citadell IWC



16th International INNER WHEEL CONVENTION

Copenhagen, Denmark, May 2015

It is with the greatest pleasure, that the members of Inner Wheel Denmark invite you to participate in the 16th International Convention in Denmark.

This Convention will take place in Copenhagen from Thursday, 7th May to Saturday, 9th May 2015.

Copenhagen is the capital of the Kingdom of Denmark, and a city with a magnificent history going back well over a 1000 years.

The Convention itself will take place at the new Tivoli Congress Center, which is only a few paces from the harbour front of Copenhagen. There is an adjoining hotel for those who wish to stay close to all the events, and there are a great number of hotels in all price ranges nearby.

Members of the Danish Inner Wheel look forward to showing you their beautiful city and surrounding countryside and many daily excursions are planned. There will be ample opportunity to see the rest of the country on pre or post Convention tours, with the motto "Meet the Danes".

Tours are arranged by Inner Wheel members from all over Denmark, who look forward to being your guides and hostesses.

A Convention is the General Meeting for all Inner Wheel clubs from all over the world. This is where each club and each member has the opportunity to be part of the decision-making process, influencing the future of Inner Wheel.

But Convention is much more than that!

It is always a unique opportunity to rekindle old friendships and to make new friends across 5 Continents. We live in different countries and cultures, but are all bound together by our common aims: friendship, help and international understanding.

Welcome to Convention in Copenhagen in May 2015!

We will do our utmost to add yet another memorable Convention to the long chain of Conventions held in the past.

On behalf of the Convention Committee and members of all Inner Wheel clubs in Denmark, we look forward to meeting and welcoming all participants from all over the world.

Benedicte Haubroe
Convention Coordinator

