

Garissa

Historik

Precis i utkanten av Riftdalen, ca 30 mil nordöst om Nairobi i Kenya ligger Garissa, idag en storstad på ca 400 000 innevånare. För drygt 30 år sedan var det en liten by. Här lever ett nomadfolk vars vardag präglas av extrem hetta, fattigdom och svält, med malaria som ett av de största problemen.

Religion och gamla traditioner genomsyrade samhället där flickor och kvinnor står lägst i rang, och allra lägst ner står föräldralösa flickor.

Till Garissa kom Monica och Carl-Axel Ekman för första gången 1989. Han läkare, hon tandläkare, båda utsända av Rotary Läkarbank i Sverige. Flickor och kvinnors extremt svåra situation och stora utsatthet fick dem att börja arbeta för att förändra situationen. Under nästan 20 år tillbringade de minst tre månader varje år i Garissa. Däremellan var de i Sverige för att samla in pengar för att bygga ett hem för föräldralösa flickor och en skola för flickor i regionen.

Tillsammans med organisationen Womankind startade de 1995 ett flickhem med plats för 12 flickor. 2003 byggdes en flickskola med plats för 300 elever men snart fanns där 600 elever, tack vare en gåva från IF ELFSBORG kunde man 2009 uppföra en byggnad med plats för ytterligare tre klassrum.

För drygt tjugo år sedan startades med stöd av paret Ekman en förlossningsavdelning på mödra-och barnavårdscentralen, SIMAHO. På hemmet finns mödravård- och barnavårdscentral. Man har också utbildning för jordemödrar, så de ska kunna hjälpa till vid förlossningar på SIMAHO. Verksamheten vid SIMAHO har utökats med ett apotek, och pengar till den utbyggnaden, och det första lagret av apoteksvaror, kom från Inner Wheel. Kvinnorna som ska föda kan också välja att åka till sjukhuset och kvinnokliniken men det är mycket dyrare.

Styrelsen

Bo Lindell sitter som ordförande sedan 1 juli 2017

Maria Claes ledamot/sekreterare sedan 2014, dotter till Monica o Carl-Axel Ekman

Martti Valkonen ledamot, har haft förmånen att besöka och hjälpa till 68 gånger sedan 1992

Mats Egfors ledamot, Präst, forskare, författare född och delvis uppvuxen i Afrika

Cecilie Tenfjord Toftby ledamot, sitter idag i riksdagen

Mathias Svensson ledamot, fd, proffs fotbollsspelare, och som haft Karl-Axel som läkare

Flickhemmet

Mer än 200 miljoner kvinnor i 30 länder lever idag med fysiska och psykiska ärr efter att ha utsatts för könststypning utförd med skapell, rakblad, sax eller en slipad rostig kapsyl. Det är ett oerhört smärtsamt ingrepp där hela eller delar av blygläppar och klitoris skärs bort helt utan bedövning. Ingreppet görs ofta av jordemor.

Men tack vare stiftelsen som utbildat jordemödrar, och Monica Ekman, som läste igenom hela koranen (där det inte stod något om könsstypning), har man också fått de lokala moskèerna och imanerna att ta avstånd från könstypning. Könsstypningen i Garissa regionen har minskat kraftigt.

Flickor från 5 års ålder upp till 18 år kan utsättas för könsstypning. Det kan också vara flickor i de tidiga tonåren som genomgår könsstypning när de fått sin första menstruation, för att markera att de blivit vuxna och är färdiga för giftemål.

Tvångsgifte förekommer, liksom kvinnovåld.

Man kan fortfarande hittas nyfödda och övergivna flickebarn i staden, som desperata mammor lagt ut i hopp om att någon ska ta hand om dem, kanske är mamman ogift, kanske hon blivit våldtagen. Våldtäkter är vanligt eftersom vissa tror att en HIV-smittad man kan bli botad genom att ta en flickas oskuld.

Sophia Abdi Noor är en kvinna född i norra Kenya. Hon var en av flickorna i byn som fick möjlighet att gå i skolan, fick en gymnasieexamen och gick på college. Idag är hon ledamot i Kenyas parlament och har fått igenom en lag mot bland annat könsstypning.

En flicka på flickhemmet kostar 7-8000:- om året. För detta får de all undervisning, skolmaterial, kläder, husrum, mat, omvårdnad etc.

På flickhemmet, som idag är omgärdat av en hög mur, täckt med glassplitter för att hindra ovälkomna gäster, finns mestadels föräldralösa flickor mellan 4-18 år. Flickorna bor 4-9 stycken i varje rum. De spelar volleyboll och, tack vare Carl-Axel, som också kallades fotbollsdoctorn efter sitt långvariga arbete som läkare åt IF Elfsborg, spelar de också fotboll på fritiden.

Carl-Axel tog tidigt kontakt med Garissas lokala fotbollslag för att inleda ett samarbete, han informerade om könsstypningens nackdelar, och idag stöder stiftelsen tre lokala fotbollsklubbar och spelarna bär tröjor med budskapet "kvinnlig könsstypning dödar".

Skolan

I skolan går flickor från förskola till primary school, vilket motsvarar vår grundskola. Idag finns det cirka 400 elever som undervisas av 8 lärare. Stiftelsen finansierar 6 av dem. Tack vare stiftelsens bidrag har klasserna, som tidigare bestod av fler än hundra elever, kunnat minskas till runt 40 elever per klass. Stiftelsen har också sett till att det finns tillräckligt med undervisningsmaterial. Skolan är den högst presterande i hela Garissa regionen. Flickorna har även med hjälp av sponsorer och faddrar möjlighet att gå högre utbildning, tex på gymnasienivå.

Flickorna kan också få gå en 6 månaders syskola, de får tyger och mönster, och när utbildningen är klar får de symaskinen och kan då starta eget företag och försörja sig. Kostnaden för en sådan utbildning är 1000:-/elev.

Tidigare gick bara ca 25 % av flickorna i Garissa regionen ut grundskolan, de behödes för arbetet i hemmet. Den siffran har ökat markant och det finns bra skolor i området och alldeles intill Garissas flickhem ligger stadens universitet.

Senaste Nyhetsbrevet September -21

På grund av pandemin har inget från stiftelsen kunnat besöka flickhemmet. Bo Lindell skriver att han har kontakt med Garissa minst var 14:de dag, flickorna mår bra och skolan är öppen som vanligt. Pandemin finns i Garissa området så flickorna hålls mer eller mindre isolerade på hemmet. Stiftelsen har tappat intäkter men fortsätter att stödja mödra och barnavårdscentralen SIMAHO i Garissa som flickhemmet och skolan jobbar tillsammans med. Stiftelsen samarbetar också med Flickfrid. (Flickfrid.se)

Under 2019 fick stiftelsen in 770 000:- från Sverige, 2013 insamlades 1 463 000:-

Varje krona är välkommen, och just nu pågår företagskampen, en turnering i Paddel, den nya innesporten där Garissa är samarbetspartner. Turneringen startade i Borås, och tre tidigare fotbollsspelare i IF Elfsborg och som har haft Carl-Axel som fotbollsläkare är arrangörer. 50 % av intäkterna från turneringen kommer att tillfalla stiftelsen. Nu är turneringen i Karlstad tack vare David Johannesson, spelare i Karlstad Fotboll, och kompis med en av arrangörerna. Ett 40-tal företag kommer att tävla i dam och herrklasser. Turneringen kommer sedan att fortsätta till andra städer.

Inner Wheel Karlstad kommer att närvara på Ilanda Padel när damklasserna är där, för att informera om oss, och berätta att också vi brinner för flickorna i Garissa, kanske kan vi också locka nya medlemmar.

Sponsorer till Garissa

Elfsborg IF.	Inner Wheel.	Borås stad, Fristadskolan
Rotary.	Flickfrid, projekt startat av Rotary i Landskrona.	
Input Interiör.	Swegmark of Sweden	
HM. Drottning Silvias stiftelse-Care About The Children		
Hemsida 24	Effektiv, org för vinnare i arbetslivet.	

Sammandrag från Garissas hemsida ,tidningsartiklar Nyhetsbrev, månadsbrev Inner Wheel

Karlstad 30 november 2021

Ulla-Britt Wahlström